

Orde van dienst - zondag 21 juli 2024 Eendrachtskerk Zuid-Beijerland

Beamer, beeld en geluid: Rik Bouman en Ria de Groot

Kindernevendienst: Mariska Blaak

Koster: Jaap Stolk

Lector: Anja Boon

Oppas: Jacqueline Voogt

Organist: Adri Poortvliet

Diaken van dienst: Anja Boon

Ouderling van dienst: Gerrit Boon

Voorganger: Ds. A. Drieberegen uit Noordeloos

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied: lied 84: 1 en 3

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

3 Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.

Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.

Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Stil moment - bemoediging en groet – lied 195 (Klein Gloria)

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne,

nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen.

Over de dienst

Gebed om ontferming

Woord om mee te leven

Loflied: lied 413: 3, 2 en 1

3 Heer ontferm U over ons
Open Uwe Vader armen
Stort Uw zegen over ons
Neem ons op in Uw erbarmen
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan
Laat ons niet verloren gaan
2 Alles wat u prijzen kan
U de eeuw'ge Ongeziene
Looft Uw liefd' en zingt er van
Alle Eng'len die U dienen
Roepen U nooit lovensmoe
Heilig heilig heilig toe
1 Grote God wij loven U
Heer o sterkste aller sterken
Heel de wereld buigt voor U
En bewondert Uwe werken
Die Gij waart ten allen tijd
Blijft Gij ook in eeuwigheid

*Gebed om de Geest**Schriftlezing OT: Numeri 11: 24-29*

24Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de HEER aan het volk over. Daarna bracht hij zeventig oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op. ²⁵Toen daalde de HEER af, in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten over. Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. ²⁶Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander Medad, waren in het kamp gebleven; ze stonden wel op de lijst van zeventig maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte begonnen ook zij te profeteren, in het kamp. ²⁷Een jongeman rende naar Mozes toe en zei: 'Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profeteren!' ²⁸'Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!' zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes' rechterhand was geweest. ²⁹Maar Mozes zei: 'Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!'

Zingen: psalm 119: 49

Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.
Wanneer uw heilig woord geopend is
zal 't als een licht het duister op doen klaren.
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,
uw kennis maakt onkundigen ervaren.

Schriftlezing NT: Marcus 9: 38-41

38Johannes zei tegen Hem: 'Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.' 39Jezus zei: 'Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van Mij spreken. 40Wie niet tegen ons is, is voor ons. 41Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.

Zingen: lied 528: 1 en 5

1 Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
5 Weest verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Gesprek met de kinderen

Als de kinderen weggaan, **zingen we: We gaan voor even uit elkaar**

1 Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.
3 Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

Uitleg en verkondiging

Zingen: lied 848

1 Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.
2 Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

3 De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

4 Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

5 Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

*Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Aandacht voor inzameling van de gaven*

Slotlied: lied 423

1 Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

3 Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

Wegzending en zegen

gezing 415: 3

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

