



Protestantse Gemeente
Zuid-Beijerland

IN EENDRACHT INFORMATIEBLAD

MEI
2024

EENDRACHTSKERK





Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland

Predikant: Antje Groenendijk - Meindersma
Koninginneweg 6, 3284 KJ Zuid-Beijerland
Tel. 0186-785712
Email: antjegroenendijkmeindersma@live.nl

Predikant pastor: 80+leden van de gemeente
Ds. Wout van Herwijnen
Welhorst 89, 3332 RR Zwijndrecht
tel. 078-6198474 / 06-29410835
Email: pastor@eendrachtskerk.nl

Scriba: Tine Nederveen-Barendregt, Margrietlaan 6,
3284 KM Zuid-Beijerland. Mobiel: 06-4314 0427
Email: scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com

Familieberichten:
Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte
doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel: 0186 - 661930
of mobiel: 06 2749 5140
email: familieberichten@eendrachtskerk.nl

Kerntaxi: Dhr. Tejo Vink, Torenlaan 39, tel. 0186 - 662314

Ledenadministratie:
Dhr. Leendert de Vos, Johan Berkstraat 9, tel.0186 - 662544
Email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl

“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 – 662720

Het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland is:
NL18 RABO 0373 7337 47

Voor aankoop van collectebonnen is het mailadres:
collectebonnen@eendrachtskerk.nl en het rekeningnummer is:
NL71 RABO 0373 7337 63

Wekelijkse berichten beamerteam:

Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar:
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur.
Let op: niet meer dan 70 woorden!

Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl

Kerkdienst gemist en dan zoeken op Zuid-Beijerland.

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk>

Kopij voor “IN EENDRACHT” JUNI 2024

s.v.p. inleveren vòòr 15 mei 2024.

Inleveradres voor kopij “In Eendracht”: ineendracht@eendrachtskerk.nl

Liefst op A5 formaat in Word ! Bets Naaktgeboren en Jacqueline Voogt

Kopieerwerk: Leen Naaktgeboren, email: Lnaaktgeboren@upcmail.nl

Rondom de dienst

5 mei

9.30 uur: **Viering en dankzegging Maaltijd van de Heer**

Ds. Antje Groenendijk-Meindersma

Kleur kerkelijk jaar: wit

Oppas: Lotte van der Bie

Nevendienst: **beide** gr.: Mariska Blaak

Welkom: Anneke Weij en Jolanda Heuser

Ouderling van dienst: Ria de Groot

Diaken van dienst: Anja Boon

Koster: Jan Saarloos

Organist: Adri Poortvliet

Collecte: 1 Adra Nederland

2 Kerk

9 mei

9.30 uur: **Hemelvaartsdag**
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: wit
Welkom: Gerrit en Corrie Blaak
Ouderling van dienst: Jan Buth
Diaken van dienst: Paula van der Wel
Koster: Gerrit Boon
Organist: Adri Poortvliet
Collecte: 1 Hospice
2 Kerk

12 mei

9.30 uur: Ds. A.A. van den Berg, Heinenoord
Kleur kerkelijk jaar: wit
Oppas: Lisette van Leeuwen
Nevendienst: **beide** gr.: Hanneke Zwijgers
Welkom: Dick en Paula van der Wel
Ouderling van dienst: Gerrit Boon
Diaken van dienst: Marja Buth
Koster: Jaap Stolk
Organist: Jacob van Nes
Collecte: 1 Hospice
2 Kerk

19 mei

9.30 uur: **Pinksteren**
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: rood
Oppas: Anita van Drunen
Nevendienst: **beide** gr.: Janine Wols
Welkom: Elly Vink en Anja Boon
Ouderling van dienst: Ben Heuser
Diaken van dienst: Peter de Hoog
Koster: Corné Wols
Organist: Jan van Veelen
Collecte: 1 Bartiméus
2 Kerk

26 mei

9.30 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Marja Groenenberg
Nevendienst: gr. 1 t/m 5 : Carolien de Kievit
BC: Hanneke Zwijgers
Jongerenkerk: Maaïke van Egten en Noortje Romeijn
Welkom: Leen en Bets Naaktgeboren
Ouderling van dienst: Lia Stolk
Diaken van dienst: Anja Boon
Koster: Hans van Brakel
Organist: Adri Poortvliet
Collecte: 1 Bartiméus
2 Kerk

2 juni

9.30 uur: Ds. P. van Die, Mijnsheerenland
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Ilona Schilperoord
Nevendienst: **beide** gr.: Linda Bezemer
Welkom: Elly Pijl en Leny Jongman
Ouderling van dienst: Ria de Groot
Diaken van dienst: Paula van der Wel
Koster: Gerrit Boon
Organist: Adri Poortvliet
Collecte: 1 Babyspullen
2 Kerk

Leesrooster van de kindernevendienst voor de maand mei

5 mei	Johannes 13: 31-35 Johannes 15: 9-17	Elkaar liefhebben in het spoor van Jezus
9 mei	Johannes 14: 1-14	Jezus gaat voor ons uit naar de hemel
12 mei	Johannes 14: 15-31	Niet alleen zonder Jezus in ons midden
19 mei	Johannes 15: 1-8	Door de Geest verbonden met Jezus
29 mei	Genesis 1: 1-12	God scheidt de aarde uit de chaos

Data Doopdiensten

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de predikant, scriba of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen.

Tuinploeg:

zaterdag 4 mei

Bas Roubos
Peter Lankhaar
Koos Groenberg
Lennard Touwborst
Annee Andeweg

zaterdag 18 mei

Cees Smaal
Jan Pierneef
Jaap van Oudheusden
Gerrit Blaak

Barbecue voor onze vrijwilligers

Op **vrijdag 21 juni** organiseren wij de 2-jaarlijkse barbecue.

Onze vrijwilligers krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. De lijst die we daarbij hanteren wordt zorgvuldig samengesteld, maar er kan altijd iets mis gaan. Krijgt u de komende maand geen persoonlijke uitnodiging, maar doet u wel degelijk vrijwilligerswerk voor onze kerk, stuur dan een e-mail naar kerkrentmeesters@eendrachtskerk.nl of bel 06-29355460.

En noteer in ieder geval alvast de datum!

Hartelijke groet,
het College van Kerkrentmeesters



De duurzame kalender.

Een kalender zonder jaartal dus eendeloos te gebruiken. Duurzaam leven moeilijk? Helemaal niet. Wanneer je week voor week de makkelijke dicht – bij - huis – tips uit deze kalender volgt, ben je al een flink eind op weg.

Handig. Je kunt in deze kalender ook je ecologische voetafdruk bijhouden met als doel 'm volgend jaar verkleind te hebben. Bijvoorbeeld hoeveel energie je gebruikt, hoeveel vuilniszakken per week je produceert en hoe vaak je de fiets hebt gepakt in plaats van de auto. Volgend jaar hou je de score weer bij en zo daag je jezelf ieder jaar opnieuw uit nog een stapje duurzamer te leven. Omdat niet iedereen deze kalender natuurlijk heeft hierbij alvast 1 van de vele tips.

Plastic.

Plastic is een groot probleem voor onze planeet, plastic vergaat niet en slechts een klein percentage wordt gerecycled. Een groot gedeelte van het geproduceerde plastic zwerft over de aarde rond en belandt uiteindelijk in de oceaan waar het als plastic soep veel schade toebrengt aan ecosystemen en dieren. Wat kun je doen om de plastic soep te beperken?

GEBRUIK GEEN WEGWERPPLASTIC

Investeer in herbruikbare boodschappentassen, waterflessen en lunchboxen. Deze zijn meestal gemaakt van materialen zoals roestvrijstaal, glas of bamboe.

RAAP RONDSLINGEREND AFVAL OP

Meer dan 80% van de plastic soep in de oceanen komt uit het binnenland volgens de Plastic Soup Foundation. Van de straat wordt het door de wind en rivieren naar de oceanen gebracht. Dat ene plastic zakje oprapen van de straat, heeft dus wel degelijk zin. En de opruimacties tegen zwerfafval dus ook. (Zijn we goed bezig in Zuid-Beijerland)!!

KOOP ALLEEN PRODUCTEN VAN RECYCLEBAAR PLASTIC. Staat er PET, HDPE, PVC, LDPE, PP of PLA op de verpakking, dan is het plastic recyclebaar. Kies vooral voor PET, dit is het beste recyclebaar. Deze soorten zijn prima te verwerken. Je hebt misschien al wel tassen en touw van PET-flessen gezien. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden van mooie producten van gerecycled plastic. De mogelijkheden zijn eindeloos.

KOOP SPULLEN DIE JE IN EIGEN ZAKKEN EN POTTEN KUNT DOEN

In sommige winkels kun je producten zoals granen, noten en zaden in bulk kopen, waarbij je je eigen herbruikbare tassen, zakken en of potten meebrengt. Dat scheelt flink wat plastic verpakkingen. De duurzame kalender is voor € 12,50 te koop onder andere bij www.dewereldvansnor.nl



Met een hartelijke groet,

Namens de commissie Groene Kerk,
Pauli van Gaalen- van Brakel

Terugblik op 11 april 2024, de wijkavond van wijken 3 en 4

Om 16.00u kwamen de eerste mensen binnen en kregen een kopje koffie met wat lekkers. Nadat iedereen binnen was die mee wilde doen aan de activiteit opende Ria de middag met 1 Korintiërs 12: Want een lichaam is één geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want we zijn allemaal in één Geest ondergedompeld, zodat we samen één Lichaam werden.



Daarna zetten we onze creativiteit in door op papier een omtrek van onze hand te maken en deze te versieren. Na het versieren werden de handen verzameld en plakte Paula deze handen op een papieren boom om zo te laten zien dat we met elkaar één geheel vormen.

Deze boom kunt u zondag 14 april 2024 zijn tijdens de dienst.

In een gezellige en ontspannen sfeer kwamen er steeds meer mensen binnen en uiteindelijk gingen we met ruim 40 volwassenen en 6 kinderen pannenkoeken eten wat, zoals een van de aanwezigen het verwoordde, echt als verbinding voelde.

Namens wijkteams 3 en 4, Ben Heuser



Uit de pastorie



Pinksteren

Tallose stemmen klinken er in mijn leven en vast ook in dat van jou.

Hoor je me.....! Reageer even! Ik wil weten wat jij vindt. Het is de stem van één van onze kinderen.

Antje, ga je mee? Het is de stem van Kees.

Overleggen, vergaderen, bezoeken, luisteren naar

elkaar. Iedere stem doet ertoe.

Een uitnodiging voor een bevolkingsonderzoek valt in de bus. Het is belangrijk. Ik word verwacht!

Wanneer kom je? Het is de stem van een buurman. Nee, hij zelf gebruikt deze woorden niet, maar ze klinken wel in mijn hoofd. Regelmatig.

Een collectant aan de deur.

Telefoontjes, mailtjes, appjes en zo af en toe een sms-je. Belangrijk om in contact te zijn en te blijven. Letterlijk en figuurlijk stemmen te horen.

De cookies van de door mij bekeken sites volgen mij op de voet. Zo nu en dan zetten ze me onder druk. Nu is het moment om te kopen! Nu!

Bij een geopende Bijbel proberen Gods stem te verstaan.....

Elke dag hoor ik, horen wij vele stemmen.

Luid en duidelijk én onhoorbaar.

Ik geloof dat God in de alledaagsheid van mijn leven ook Zijn stem laat horen.

En dus probeer ik en tussen en in al die stemmen ook de stem van God te ontdekken. Soms is God duidelijk, soms is dat best lastig. Want Zijn stem galmt niet over straat en door het huis. Enkel in mijn hoofd. En daar klinken allerlei stemmen.



Op zondag 19 mei vieren we het Pinksterfeest: de Heilige Geest wordt door God aan ons mensen gegeven. De Geest helpt ons voortaan om in ons leven de Gods stem te verstaan.

Heer, kom met Uw Geest in mij!

Verlicht mijn leven met het licht van Uw Heilige Geest

open mijn hart en mijn verstand voor Uw stem.

open mijn hart en mijn verstand voor Uw liefde.

Dat Uw stem en Uw liefde mij helpen om te reageren op al die andere stemmen.

Bij de diensten.

Zondag 28 april. Om 11 uur begint in de feesttent aan de Ridder van Dorplaan onze jaarlijkse popdienst. Het thema van de dienst is: Vrij.

De band speelt en zingt voor ons en met ons en we denken na over wat vrijheid nou eigenlijk is. Voor de kinderen neem ik een bijzondere vogelkooi mee, die al jaren bij ons in de woonkamer hangt.

Zondag 5 mei.

We vieren op deze zondag de Maaltijd van de Heer. We doen dat lopend.



Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt,
o Lam van God, ik kom. (Lied 377: 2 en 3)

Donderdag 9 mei. Hemelvaartsdag. Op een doordeweekse dag komen we samen om stil te staan bij het afscheid van Jezus van deze aarde.

Zondag 19 mei. Eerste Pinksterdag. Op deze zondag heten we ons eigen koor 'Inspiration' van harte welkom in de dienst. Met hen en met elkaar vieren we het feest van de Heilige Geest. Dankbaar zijn we dat op deze zondag onze **nieuwe ouderenvastor ds. Wout van Herwijnen** uit Zwijndrecht aan onze gemeente verbonden zal worden.



Zondag 26 mei. Op deze zondag lezen we evenals de kinderen van de nevendienst uit het allereerste hoofdstuk uit de Bijbel: Genesis 1: 1-12: God schept de aarde uit de chaos.

Zondag 26 mei
Basiscatechese
voor kinderen van
groep 6,7 en 8
De kinderen van de
basiscatechese gaan
na het kindermoment
naar hun eigen ruimte.

Zondag 26 mei Jongerenkerk

Voor wie: **12 t/m 18-jarigen**; Plaats: **de JOR**;
Tijd: **9.30 – 10.30 uur** (tijdens de kerkdienst)

Aan de hand van een actueel onderwerp praten wij met behulp van spelletjes, muziek en opdrachten over het geloof en de Bijbel.

Gezelligheid staat voorop! Ook jij bent van harte welkom!! Tot gauw, **Maaike en Noortje**

Clubkamp 2024. De voorbereidingen voor het clubkamp zijn al in volle gang. Dit jaar wordt weer koers gezet naar het Brabantse, Rucphen. Als gemeente hopen we dat kinderen en de leiding gaan genieten van zonnige, gezellige en speelse dagen.

Ook dit jaar mag ik op Hemelvaartsmiddag een bijdrage aan het clubkamp leveren door het houden van de kampdienst. In de dienst zal het gaan over Jozef in de gevangenis.

Rommelmarkt.

Met dank aan de vele vrijwilligers kan op **zaterdag 25 mei** de **52^{ste}** Rommelmarkt gehouden worden. Alle waardevolle rommel is in april ingezameld en er is vast wat van uw en jouw gading bij. De organisatie hoopt op net zulk mooi weer als vorig jaar en opnieuw een mooie opbrengst.

Zondag 5 mei: slotontmoeting Ontmoetingsgroep 25+/Ontmoetingsgroep 65+/gespreksgroep Kernpunten van het geloof

Als je deel hebt genomen aan één van deze **drie gespreksgroepen, meld je dan aan** voor de *slotontmoeting* van dit seizoen op zondag 5 mei.

Ook je partner, je (jonge) kinderen, je vriend(in), je moeder, je zus enz. is van harte welkom om met je mee te komen.

Na de kerkdienst drinken we een kop koffie en gebruiken we samen de VRIJHEIDSMAALTijd.

Rond 1 uur besluiten we ons samenzijn.

WELKOM!!

Laat even aan mij weten of je komt en met hoeveel mensen! (06-39409516)

Met een hartelijke groet,
Antje Groenendijk-Meindersma



Bedankt

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele berichten, kaarten en telefoontjes na de galblaasoperatie.

Marja en Wim Schilperoord

Ds. W. van Herwijnen
Welhorst 89
3332 RR Zwijndrecht
Tel. 078-6198474/0629410835
Email pastor@eendrachtskerk.nl



Goede mensen van de Eendrachtskerk te Zuid-Beijerland,

Omdat ik per 1 Mei 2024 DV Kerkelijk werker (pastor) in jullie gemeente mag zijn, is mij gevraagd iets te schrijven over mijzelf. Het is de bedoeling dat ik het pastoraat van 80 jaar en ouder in de gemeente op me neem. Ja en pastoraat is mijn lust en mijn leven. Speciaal *'innerlijke genezing': vergeving is de sleutel tot genezing*. Sinds januari 2012 ben ik met emeritaat, maar ik mag elke zondag twee keer voorgaan en ben regelmatig ingevallen in mijn laatste gemeente voor pastoraat, vanwege ziekte van mijn opvolger. De laatste drie jaar heb ik dat in 's-Gravendeel mogen doen.

Ik ben een boerenzoon, geboren in Uitwijk NB, op 4 februari 1947. In een gezin met 5 dochters en twee zoons. Ik ben gehuwd, wij kregen vier kinderen en 12 kleinkinderen te verwelkomen. Het sprak vanzelf dat ik samen met mijn broer de boerderij van mijn vader zou voortzetten. Toen ik daarmee begon, kwam al gauw de gedachte op: Is dit het nu? Na mijn militaire dienst ben ik vertegenwoordiger geworden bij Cebeco, vanuit Werkendam. Mijn specialiteit werd *'in Noord-Brabant nieuwe klanten winnen*. Ik heb dit een kleine tien jaar met heel veel zegen mogen doen. Ondertussen ontdekte ik het begin van de grote kerkverlating daar. Doordat ik zoveel zegen op mijn werk kreeg, dacht ik: Wat zou het toch geweldig zijn als ik *vertegenwoordiger* van de Heer zou kunnen zijn. Ik haal deze mensen nu wel bij hun huidige leverancier weg, maar er liggen hier veel grotere problemen.

Op die manier groeide het verlangen om predikant te worden. Maar mijn agrarische opleiding was daar niet op gericht. Ik had een geweldig mooie baan, toen wij trouwden bouwden we een mooie bungalow waar geld voor moest komen, ik werd al jong ouderling zodat ik tóch wel van de Heer kon spreken, bovendien kreeg ik op mijn 27^e preekconsent. Preken mocht ik dus ook al. Toch kon ik het niet uit mijn hoofd krijgen *predikant te willen worden*. Via avondstudie ben ik toen mijn vooropleiding in orde gaan maken.

Op mijn 30^e ben ik in 'Kampen' begonnen met de klassieke talen én de propedeuse. Deze overstap vanuit mijn sterke roeping en gedrevenheid, naar colleges die geestelijk ver van mij stonden, was voor mij té groot: Was dit dominee worden; had ik dáár alle schepen voor verbrand? Samen met anderen, ben ik toen in 'Apeldoorn' gaan studeren. Dat was een periode van heerlijk schatgraven. Ik mocht daar kandidaatsexamen doen en daarna heb ik doctoraalexamen gedaan in Kampen, bij wijlen Prof. Runia. Gedurende de jaren dat ik predikant was in Haarlem en Zwijndrecht heb ik me grondig verdiept in het 'ontvangen van profetieën en Israël'. In 2005 werd ik door de Zuid-Afrikaanse Professor dr. E. van Niekerk gevraagd of ik dat bij hem wilde doen. Ik ben daar mogen promoveren met een proefschrift dat de titel heeft: 'Rentree van de profetie'.

In 1984 mocht ik als Gereformeerd predikant beginnen in Bergentheim, in 1989 werd dit Kampen, in 1997 werd dit Haarlem en in 2004 werd dit Zwijndrecht t/m 2011.

De boeken die ik in die tijd geschreven heb, zijn: 1- Is er iemand bij u ziek? In 1993. 2- Als je het moeilijk geloven kunt. In 1994. 3- Opgewekt Gereformeerd! In 1995. 4- Op Gods weg blijven. In 1995. 5- Hoe kan ik verder? In 1997. 6- Rentree van de profetie, dissertatie. In 2010. 7- Israël als ombudsvolk, eveneens in 2010. 8- Manifest voor de PKN. Gods vijf vergeten geboden. In 2012. 9- 't Komt goed. In 2012. 10- Op een dag sta je voor God; Paspoort voor het Koninkrijk van God. In 2012. Twee drukken. 11- Mijn bijdrage aan het Nieuwe Jeruzalem. In 2013. 12- Navigator Catechismus, uitgave Hyperion Zwijndrecht, 1^e en 2^e druk 2016/7.

Ik geef graag God de eer en dank dat Hij mij (ons) dit prachtige leven heeft gegeven, met voorop: Een lieve, wijze vrouw, vier kinderen, kleinkinderen (evenveel als boeken) en een goede gezondheid. Tegelijk weet ik ook hoe kwetsbaar dit alles is; maar dat is de Heer gelukkig niet!

Ik zag mijn roeping en zegen wel bijzonder bevestigd toen ik een paar jaar geleden een vroegere relatie in de kerk had. Ik had gepreekt over de gelijkenis van de wijze en domme meisjes. Dan staat er dat de wijze meisjes zeggen: 'Ga toch naar de olieverkoper in de stad en koop daar zélf olie.' Toen zei die man: 'In 1972 heb je mij een volle tank OK-olie verkocht en dat heb je nu *geestelijk* opnieuw gedaan!'

Met deze achtergrond wil ik graag het pastoraat bij jullie opnemen. Al is mijn tijd ook maar weer beperkt! Ik doe dat op maandag en dinsdag. Mocht ik één van deze dagen niet kunnen, dan stap ik zo over naar de woensdag. Daarna richt ik me weer graag op de zondag. Uiteraard ben ik er zo nodig de andere dagen ook.

Ik wil graag snel alle 80 jarigen bezoeken. Mijn werkwijze is dat ik eerst overal een kennismakingsbezoek kom brengen. Alléén kennismaken dus! Als 'vertegenwoordiger...' Ik wil graag eerst de gezichten zien. Wie hoort bij welke naam. Na die kennismakingsronde gaan we dieper op de dingen in. Dan kom ik echt ambtelijk als pastor. Mocht u buiten deze 'werkwijze' al eerder bezoek van mij willen: bel dan direct: 078-6198474 of 06-29410835.

Voor de goede orde: U hoeft geen koffie te zetten, ik drink nergens iets. De eerste ronde maak ik geen afspraak. Vanaf 1 mei kan ik dus zo bij u voor de deur staan. Ook 's avonds! Pas daarna ga ik afspreken met de mensen die niet thuis waren. Mogen wij met elkaar een gezegende tijd beleven. Met veel innerlijke genezing, waarvan vergeving de sleutel is.

Ontvang een hartelijke groet. Eén telefoontje en ik ben er!
Ds. Wout van Herwijnen,
Tel. 078-6198474 / 06-29410835
Email pastor@eendrachtserk.nl

40-dagencampagne "Ga mee"

De collecten van de 40-dagencampagne hebben een totaal bedrag van € 1925,- opgebracht.

Dit bedrag is onderverdeeld in de volgende projecten:

- Omzien naar gevangenen in Nederland € 450,-
- Sterke vrouwen in de kerk in Indonesië € 600,-
- Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda € 200,-
- Zendingwerk in Ruwanda € 325,-
- Kansarme jongeren in Colombia € 350,-

*Namens de zwo commissie,
hartelijke dank voor uw bijdrage*



VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING

Datum, tijd en locatie : **15 februari 2024**, 19.30 uur in de Ark, Zuid-Beijerland

1) Opening:

De preses opent de vergadering, heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder onze predikant-pastor voor wie deze vergadering de laatste is in verband met zijn aanstaande vertrek per 1 maart 2024. Ook een hartelijk welkom aan onze notulist die na een korte onderbreking weer aanwezig is. Daarna geeft de preses het woord aan het kerkenraadslid die de bezinning heeft voorbereid.

1a) Bezinning:

Het betreffende kerkenraadslid ontsteekt de kaars en begint de bezinning met het onderwerp: Genieten! De vraag wordt aan de leden van de kerkenraad voorgelegd of het herkenbaar is dat zij genieten soms ook een worsteling vinden en of je wel kan genieten als er zoveel ellende in de wereld is? Soms zit je zo vast in je gevoelens dat je niet echt kan genieten. Voor iedereen is genieten anders en afhankelijk van de persoonlijke situatie. Bij ziekte of tegenslag is het moeilijk om te genieten. Andere opmerkingen die worden gemaakt zijn: als je ouder wordt ga je meer van de kleine dingen des levens genieten; genieten wanneer je werk voor de kerk kan doen; of wanneer je ziet dat mensen op wekelijks koffieochtend het goed hebben met elkaar. Genieten mag en kan dus, dwars door alles heen. De bezinning wordt afgesloten met een gedicht en een aansluitend gebed.

1b) Vaststellen agenda:

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1c) Mededelingen:

*) Het jaarlijkse evaluatiegesprek met onze predikant vindt plaats op 9 april a.s. Bij dit gesprek zijn, naast de predikant, drie kerkenraadsleden aanwezig, waaronder de preses.

*) De preses is wegens vakantie afwezig van 1 t/m 15 maart a.s.

2) Goedkeuring verslag, actiepuntenlijst en besluitenlijst van 18 januari 2024

*) *Verslag*: het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Het verslag wordt met één kleine tekstuele aanvulling goedgekeurd en vastgesteld.

*) *Actiepuntenlijst*: de actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.

*) *Besluitenlijst*: de besluitenlijst wordt doorgenomen en vastgesteld.

3) Punten voor de rondvraag:

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

4) Stand van zaken commissie werving kerkelijk werker

*) Notulen van de sollicitatiecommissie d.d. 24 januari 2024

De voorzitter meldt dat er één sollicitant is afgewezen omdat deze niet voldeed aan het profiel. Er zijn advertenties geplaatst en daar is tot op heden één reactie op gekomen. Deze sollicitante beschikt niet over een preekconsent en ook niet over de juiste opleiding. De naam van kerkelijk werker is dan niet bruikbaar. Voorgesteld wordt om 'pastor' te gebruiken. Het gaat in principe om bezoekwerk en niet om iemand die kan preken. De commissie zal de sollicitatie verder beoordelen. We hopen dat er nog meer sollicitaties zullen binnenkomen.

De secretaris meldt dat hij af en toe een stukje wil schrijven over de voortgang van de commissie, dit in het kader van transparantie naar de gemeente.

5) Voorbereiding Kerkenraadsdag mei 2024

*) De datum is bekend: 27 juli 2024. De voorbereidingen zijn in volle gang.

6) Vorm Maaltijd van de Heer lopend of aan tafel? (punt van de actiepuntenlijst)

*) De preses vraagt wat de voorkeur heeft van de kerkenraadsleden. Het merendeel mist het aan tafel gaan niet (dit in tegenstelling tot enkele senioren uit de gemeente, die dit bij de predikant hebben aangegeven). Ook wordt opgemerkt dat het mooi is dat je bij de lopende Maaltijd van de Heer het brood krijgt aangereikt door de predikant. Het lijkt vooralsnog niet dat er mensen thuis blijven omdat de MvdH lopend is. Jan wil weten wat de kerkenraad hiervan vindt.

Alles overwegende besluit de kerkenraad om in 2024 de huidige situatie te handhaven, dus lopend. Begin 2025 zal dit punt worden geëvalueerd, waarbij de mogelijke reacties vanuit de gemeente zullen worden meegenomen.

Besluit: De leden van de kerkenraad gaan akkoord met het *lopend* houden van de Maaltijd van de Heer in 2024 en een evaluatie daarvan begin 2025.

7) Evaluatie Moderamen (punt van de jaaragenda)

*) De evaluatie van het moderamen is een jaarlijks terugkerend agendapunt. De kerkenraad gaat akkoord met de voortzetting van de huidige samenstelling, namelijk de preses, de predikant, een lid van de diaconie en de scriba.

In deze context wordt opgemerkt dat rouleren, als dat mogelijk is, de voorkeur geniet. Het is niet duidelijk hoe lang iemand in het moderamen zitting kan nemen.

8) Rapportages

College van Kerkrentmeesters

*) De voorzitter is blij met de positieve opbrengst van de actie Kerkbalans. Het is wel zorgwekkend dat het merendeel van de opbrengst wordt opgebracht door de senioren. Dit maakt onze kerk kwetsbaar, zeker voor de toekomst.

*) Andere drukker voor de *In Eendracht* – lay-out en vormgeving
Iedereen vindt het eerste proefexemplaar er prima uitzien. De vraag wordt gesteld of de achtergrond en de tekst van de ingevoegde stukjes wat duidelijker kunnen. Sommigen kunnen die niet goed lezen. Er komen nog meer proefexemplaren van andere drukkerijen, waaruit een keuze zal worden gemaakt.

*) De vraag wordt gesteld of de Ark gerenoveerd gaat worden omdat de Ark nu 16 jaar oud is. De voorzitter geeft aan dat er wel nieuwe kleuren komen voor de Ark. Hiervoor wordt de cheque van € 7500,- die we ontvangen hebben van de Rabobank, gebruikt.

Taakgroep Eredienst

*) Notulen TE van 25 januari 2024

De taakgroep eredienst zal slapend worden gehouden. Als er behoefte is aan de expertise van de taakgroep zal er een werkgroep opgericht worden. De huidige secretaris blijft hiervoor beschikbaar. De huidige voorzitter zal zijn taak neerleggen.

In de Informatiegids zal dit worden aangegeven, met de juiste contactpersonen voor vragen. Het lectorenrooster en de daarbij behorende werkzaamheden worden overgenomen door de scriba. Dit zal

ook in de Informatiegids worden aangegeven. Voor het aansturen van het beamerteam wordt nog een vervanger gezocht. De naam die genoemd wordt zal door de preses worden benaderd.

Taakgroep Pastoraat

De taakgroep heeft niet vergaderd.

College van Diakenen

*) Stand van zaken werving nieuwe diakenen na oproep in kerkdienst van 28-02

De voorzitter meldt er één gemeentelid zich heeft aangemeld voor handen spandiensten. De ouderling van dienst zal a.s. zondag 18 februari opnieuw een oproep doen dat er nog steeds diakenen worden gezocht.

*) Stand van zaken grondslag fusie Alerimus en Zorgwaard

Een van de diakenen is naar de vergadering van 13 februari geweest en heeft aangegeven dat onze kerk het voorstel van een drietal leden van de Participantenraad steunt. Net als zij zijn wij van mening dat hun voorstel tegemoet komt aan onze zorgen en die van andere leden van de participantenraad met betrekking tot de grondslag van de nieuwe organisatie. Tegelijkertijd staat dit voorstel ons inziens de fusie niet in de weg. Tijdens de vergadering werden er twee voorstellen ingebracht: een 'zwaarder' voorstel en het voorstel waar onze kerk zich in kan vinden. Het DB gaat hiermee aan de slag. Iedereen begrijpt dat deze fusie niet tegen te houden is, aangezien ze het niet meer alleen kunnen. Wordt vervolgd.

Taakgroep Jeugd

*) Stand van zaken Denktank Jeugd

Op 6 maart a.s. wordt er weer vergaderd.

Begeleidingscommissie Predikant met bijzondere opdracht

*) Er zijn geen opmerkingen.

Werk van Predikant

*) Er zijn geen opmerkingen.

Werk van Predikant/pastor

*) Vertrek predikant/pastor per 1 maart a.s.; afscheid organiseren

De preses geeft het woord aan de predikant/pastor. Deze geeft aan dat hij, nadat bekend werd dat zijn contract niet werd verlengd, druk aan het zoeken is gegaan naar een andere functie. In Zoetermeer was er dringend behoefte aan een ambulante predikant en liefst zo snel mogelijk. Dat is ook de reden waarom hij per 1 maart a.s. onze gemeente zal verlaten. Hij zegt dat hij het best lastig vindt om van onze gemeente afscheid te nemen. Hij heeft een mooie en leerzame tijd gehad in onze gemeente en hij is vooral dankbaar voor het vertrouwen dat hij vanaf het begin van zijn werkzaamheden heeft ontvangen van de kerkenraad. Hij gaat ons zeker missen en ook het werken met ouderen. De afscheidsdienst vindt plaats op 25 februari a.s. en wordt voorbereid met onze predikant. De preses bedankt de predikant/pastor voor zijn inzet en wenst hem veel goeds en Gods zegen toe in Zoetermeer.

9) Lief en leed in de gemeente

*) Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genoteerd.

10) Controle jaaragenda

*) Besluit: Het Wilhelmus zal deze keer op 5 mei gezongen worden.

11) Ingekomen stukken/uitnodigingen:

*) Classis Scriba Delta -Consideratie 2024 | wijziging Ordinantie 10.5 -toezending rapport Visitatie commissie.

Besluit: De kerkenraad gaat akkoord met deze wijziging.

*) Nieuwe beleidsmedewerker CCBB Delta
Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen.

*) Verslag Raad van Participanten Ikazia d.d. 23 november 2023
Dit verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

*) Ring HW – Uitnodiging Ringbijeenkomst 28-02-2024
Deze uitnodiging wordt voor kennisgeving aangenomen.

*) De scriba heeft een boek ontvangen, getiteld “De ecologie en biodiversiteit in relatie tot de Ruimtelijke Kwaliteit in de Hoeksche Waard, een (bestuurlijke) route van meer dan vijf decennia”. Het boek is een weerslag van een levenstraject van zo'n 70 jaar van de auteur, die

geboren en getogen is in de Hoeksche Waard. In het boek zijn wetenswaardigheden te vinden over het eiland: van de agrarische sector en het open landschap tot aan meerdere regionale samenwerkingen. Met zijn boek wil de auteur benadrukken dat de Hoeksche Waard een mooie plek moet blijven. Het boek draagt hij op aan de Hoeksche Waardse jeugd en is dan ook een mooi naslagwerk voor volgende generaties. De voorzitter van het CvK wil het boek graag lezen en neemt het boek in ontvangst.

12) Rondvraag

*) Er zijn geen punten voor de rondvraag.

13) Sluiting

De vergadering wordt afgesloten door de scriba met een klein versje uit een boekje van Toon Hermans waarna we gezamenlijk het Onze Vader bidden.

14) Volgende vergaderingen:

*) Moderamen: dinsdag 12 maart 2024, 19.30 uur in de Ark

*) Kerkenraad: donderdag 21 maart 2024, 19.30 uur in de Ark

Orgelbespeling tijdens Rommelmarkt

Tijdens de Rommelmarkt, zaterdag 25 mei, is de kerk ook open. Ik weet niet hoe het u vergaat als u een kerk bezoekt, maar ik voel het altijd als een groot gemis als dan het orgel niet te horen is, daar ben ik het méést nieuwgierig naar.....

Nou, daar wordt deze zaterdag in voorzien, want Adri Poortvliet verzorgt een **Orgelbespeling zaterdag 25 mei van 11.00 tot 12.15 uur.**

Tijdens deze bespeling worden uitsluitend bewerkingen gespeeld van Psalmen, Gezangen en Geestelijke Liederen van Feike Asma.

Het programma is heel gevarieerd en zeker niet “veel van hetzelfde”.

Het is dit jaar 40 jaar geleden dat deze bekende organist is overleden en in de tijd dat er in de 70er jaren Orgelconcerten in de Eendrachtskerk georganiseerd werden, is Feike Asma ook een paar keer uitgenodigd en hij vond dit een schitterend orgel! En, het orgel is nog steeds mooi!!

Daarom heeft dit concert als titel: **“Herinnering aan Feike Asma”.**

U bent “tussen de bedrijven door” van harte welkom!

Adri Poortvliet

**Orgelbespeling in de Eendrachtskerk
te Zuid-Beijerland
Herinneringen aan Feike Asma (1912 – 1984)
Zaterdag 25 mei 11.00 tot 12.15 uur
Organist: Adri Poortvliet**

Programma

- 1) Hymne Psalm 138: “ ‘k Zal met mijn ganse hart Uw eer vermelden, Heer, U dank bewijzen”
- 2) Twee Melodiebewerkingen: a) “Als ge in nood gezeten”
b) “De Heer is mijn herder”
- 3) Twee bewerkingen over “Heugelijke tijding”: Trio in Bachstijl
Koraalbewerking
- 4) Inleiding en Koraalbewerking Psalm 77:
“ ‘k Zal gedenken, hoe voor dezen ons de Heer
heeft gunst bewezen”
- 5) Twee Geestelijke liederen: a) “Als ik Hem maar kenne”
b) “Boven de starren”
- 6) Fantasie over Psalm 72: “Laat ons de grote Naam bezingen”
- 7) Fantasie over “Jezus neemt de zondaars aan”
- 8) Uitgebreide inleiding en koraal over “Alle roem is uitgesloten”
- 9) Fantasie over “Komt als kind’re van het Licht”

Tuinploeg zoekt medewerkers

De lente is weer aangebroken en dat is weer genieten!

Dat is ook zo in de tuin rondom onze kerk en de pastorie met alle mooie bloeiende bomen, struiken en planten. Als je de kerk inloopt of uit komt ruik je het frisse groen en hoor je de vogels zingen en fluiten.

De bijen heb ik nog niet gehoord. Wel hebben we elk jaar last van de wespen bij het raampje naast de hoofdingang, maar dat hebben we onder controle.

En ja, de kauwen maken er elk voorjaar een potje van bij de ingang van de Ark. Maar dat ruimen we ook weer op.

Ook het parkeerterrein hoort erbij en dat is al mooi opgeknapt. Dit is spontaan gedaan door een enthousiast kerklid. Daar zijn we blij mee want daar groeit nogal eens wat ongewild kruid. Piet Holster bedankt!!!!

De tuinploeg is al weer begonnen met het onderhoud van de tuinen. Zoals u wellicht weet hebben wij 5 groepjes van 4 personen die om de week op een zaterdagochtend de tuin onderhouden.

Door diverse omstandigheden is de tuinploeg een beetje uitgedund. We kunnen nog enkele mensen gebruiken om mee te helpen. Iedereen mag meehelpen. Dat geldt voor jongeren, middelbare leeftijd, gepensioneerden, man, vrouw etc. Ervaring is niet nodig, alle handen zijn welkom.

We hebben een gezellige club, we drinken tussendoor een lekker bakkie koffie met iets lekkers erbij en na afloop ook een drankje. Zo kunnen we lekker bijpraten over van alles en nog wat. Wil je meedoen? Van harte welkom. Het is maximaal maar vier keer per jaar.

Heb je belangstelling dan kun je je bij mij opgeven.

Mijn emailadres is: peterenellen@hotmail.nl of bellen naar: 06 14267304.

Peter Lankhaar.



Collecteverantwoording maart 2024

<u>Kerk:</u>	Collecten en digitaal	€.	1.236,29
	Giften	€.	80,00
<u>Diaconie:</u>	Vastepot Christian Refugee Relief (CRR)	€.	535,21
	Giften: Bloemen	€.	40,00

Het bloemetje wat u na de paasdienst mee naar huis kreeg, was tweeledig. Wij hebben meegedaan aan een tulpenactie, georganiseerd door CRR (Christian Refugee Relief).

Hierdoor hebben wij hen gesteund bij hun werk voor vluchtelingen aan de rand van Europa, en de Oekraïne. En konden we de bezoekers van de paasdienst allemaal een paasgroet namens de kerk meegeven.

De opbrengsten van de maand maart worden elders in de In Eendracht toegelicht door de ZWO

COLLECTEDOELEN IN MEI 2024.

5 mei is de collecte net als op 28 april voor Adra Nederland. (zie in de In Eendracht van april)

Op 9 en 12 mei collecteren we voor het Hospice, hier in Zuid Beijerland.

19 en 26 mei is de collecte bestemd voor Bartimeus.

Het Hospice in Zuid Beijerland is warm en huiselijk. Mensen die nog maar een korte tijd te leven hebben, vinden hier een geborgen plek. De verzorging staat voor de best mogelijke kwaliteit van leven, wanneer genezing niet meer mogelijk is. Ook tijdelijke opnames voor mensen in hun laatste levensfase zijn mogelijk. Bijv. ter ontlasting van de mantelzorger of voor symptoombestrijding, De Hospice is sterk afhankelijk van giften en donaties, daarom van harte aanbevolen.



Bartimeus: Zij zijn er voor iedereen met een visuele beperking en voor hun omgeving privé en professioneel. Bartimeus wil samen met andere organisaties, zorgen dat mensen die blind of slechtziend zijn een leven leiden dat bij hen past. Waarbij zij zelfredzaamheid en zelfvertrouwen willen vergroten. Want dat levert een hogere kwaliteit van leven op. Of iemand nu een (visuele) beperking heeft of niet.

Namens de diaconie, Paula van der Wel.

Doe jij ook (weer) mee?

De grote schoonmaak van de kerk staat voor de deur.

Dit gebouw is van ons allen, ook van jou!
Help jij deze keer ook (weer) mee om alles spic en span te maken?

Mocht je twijfelen: vraag het maar na, het is gewoon hartstikke gezellig om met zijn allen aan de slag te gaan en de voldoening te genieten wanneer de klus is geklaard.



Wanneer? Vanaf 9.00 uur en/of 13.00 uur op

Woensdag 29 en donderdag 30 mei.

Kies een dag(deel) en meld je aan bij Ellen Lankhaar

Wij zorgen voor koffie en wat lekkers, jij voor een emmer, sopdoek en wat dies meer zij en natuurlijk voor de vrolijke noot.

Man of vrouw, jong of oud: aarzel niet en geef je op!
Ook al kun je maar een enkel uurtje, je bent van harte welkom 😊

Telefoon: 0186662631 of via e-mail:

ellenlankhaar@hotmail.com 23