

Eendrachtserk - Zuid-Beijerland - 28 maart 2024 - 19.30 uur

Witte Donderdag

Thema: **Gekend en genodigd**

We vieren de maaltijd van de Heer in de kring.



Beamer en beeld/geluid: Rik Bouman en Stefan v.d. Bie

Diaken van dienst: Anja Boon

Koster: Jaap Stolk

Lector: Lia Stolk

Organist: Adri Poortvliet

Ouderling van dienst: Gerrit Boon

Voorganger: ds. Antje Groenendijk-Meindersma

Zanggroep: Anja, Anja, Dick, Jaap, Jan, Lia, Peter en Ria

Orgelspel

Woord van welkom

De gemeente gaat staan.

Bemoediging en groet

voorganger: Begroeten wij elkaar:

allen: de Heer is met ons.

voorganger: Met open handen en harten
wachten wij op U.

U bent het, die was, is en komen zal.

allen: Heer van ons leven, kom in ons midden,
zegen ons met Uw liefde.

voorganger: U bent ons licht, ons behoud,
wij zijn veilig bij U

allen: Wij hebben niets te vrezen.

Drempelgebed (staande)

vg. God van ons hart,

in Jezus Uw dienaar is ons te verstaan gegeven het grote geheim,

Uw geheim: de eerste zijn is de minste worden.

Wij bidden U: vergeef ons, als wij onszelf zochten.

Breng ons in het reine met U en met elkaar
en maak ons nieuw.

Dat die gezindheid bij ons is die ook in Jezus was:

dat wij leren te geven in plaats van te vragen,

allen aan te kijken in plaats van neer te zien,

vg. te luisteren in plaats van almaar te spreken,

allen te begrijpen in plaats van te veroordelen,

vg. te vergeven in plaats van verhaal te zoeken.

Amen.

Zingen: Psalm 27a

Refrein: zanggroep - 1. solo - Refrein: allen 2.: zanggroep Refrein: allen

4. Zanggroep Refrein: allen

Refrein

De Heer is mijn licht,
mijn licht en mijn redding,
waarom nog angst?

Waarom nog angst?

De Heer is mijn licht,
mijn licht en mijn redding,
waarom ben ik nog bang?

1. Als de kwade machten mij besluipen,
als mijn lijf en leden zijn bedreigd,
vijanden staan klaar om te overwinnen.

Kijk ze vallen, languit! refrein...

2. Trok een leger tegen mij ten strijde,
dan nog zou ik leven zonder vrees.

Oorlog tegen mij? In de razernij
zal ik bij hem veilig zijn! refrein...

4. Komt het kwaad, dan zal Hij mij beschermen,
laat mij schuilen, zet mij op een rots.

Ik sta in mijn kracht, boven alle

De gemeente gaat zitten

Gebed voor de Witte Donderdag

Bijbellezing: Marcus 14: 12-31

12 Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen Hem: 'Waar wilt U dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat U het pesachmaal kunt eten?' 13 Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: 'Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoetkomen; volg hem, 14 en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: "De meester vraagt: 'Waar is het gastenvertrek waar Ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?'" 15 Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons klaar.' 16 De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal. 17 Toen de avond was gevallen, kwam Hij met de twaalf. 18 Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: 'Ik verzeker jullie: een van jullie, die met Mij eet, zal Mij uitleveren.' 19 Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan Hem: 'Ik ben het toch niet?' 20 Maar Hij zei tegen hen: 'Het is een van jullie twaalf, die met Mij uit dezelfde schaal eet. 21 Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt:

het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 22Terwijl ze aten, nam Hij een brood, sprak het zegengebied uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ 23En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. 24Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. 25Ik verzeker jullie: Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat Ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’ 26Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 27Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden.” 28Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 29Petrus zei tegen Hem: ‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!’ 30Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult Me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.’ 31Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: ‘Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.’ Alle anderen zeiden iets dergelijks.

Zingen: Psalm 109: 2

2 Ik heb mijn liefde hun gegeven,
geheel mijn hart, geheel mijn leven,
hoewel zij met verraad mij lonen.
Ik bid voor allen die mij honen,
ik zegen ieder die mij haat,
maar zij vergelden goed met kwaad.

Overdenking

We belijden zingend ons geloof: Ik geloof in God de Vader (op de melodie van
Wat de toekomst brengen moge)
Ik geloof in God de Vader,
Hij die heel de schepping draagt.
Als een vriend komt Hij ons nader
wanneer wanhoop ons belaagt.
Hij doorgrond en kent ons leven
en wij zijn door Hem aanvaard.
Van zijn liefd' kan niets ons scheiden
want wij zijn Hem alles waard.

Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen, Zoon van God,
die als broeder ons nabij kwam
toen Hij droeg het menselijk lot.
Hij leerde ons dienstbaar leven:
kiezen voor de minste mens.
Zelfs de dood hield Hem niet tegen
Want verzoening was zijn wens.

Ik geloof de Geest die heilig

als een vuurgloed ons verwarmt.
Die ons troost en steeds bemoedigt
als het leven ons verlamt.
Gods Geest wil ons inspireren
zo verfrissend als de wind.
Als een bron wil zij ons voeden
Die gemeenschap samenbindt

Dankgebed en voorbeden

We zingen: Voordat ik kan ontvangen brood en wijn – Lied 400

1. Zanggroep – 2. Allen – 3. Zanggroep – 4. Allen – 5. Allen

1 Voordat ik kan ontvangen brood en wijn
en delen in de maaltijd van de Heer,
erken ik wat er donker is in mijn – en leg dat neer.
2 Het woord van steun en troost dat ik niet sprak,
de hand die ik in trots niet reiken kon,
de vriendschap die in drukte onderging – ik leg het neer.
3 Mijn blik, soms onverschillig afgewend,
Mijn wil zo fel aan anderen opgelegd,
Elk spottend woord waarmee ik heb gekwetst – ik leg het neer.
5 Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis,
Ik maak mij leeg en strek mijn handen uit
Naar U, naar alles wat U geven wilt, in brood en wijn.

Nodiging:

vg. De Heer heeft zijn tafel bereid
voor wie in Hem geloven en Hem liefhebben.
Wij nodigen u als dienaren van Jezus Christus uit
om dankbaar en gelovig
met de lofprijzing in te stemmen
en brood en beker uit zijn hand te ontvangen.

Tafelgebed (wij maken gebruik van lied 403d)

vg. De Heer zal bij u zijn.
allen De Heer zal u bewaren.

vg. Die wij kennen als een Vader,
die zichzelf ter sprake bracht
in een mensenkind, een broeder

koortje Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U

vg. Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde.
Gij vult onze leegte met overvloed.
Gij roept ons tot leven met nieuwe namen.

koortje Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

vg. Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;
met hen en met alles wat ademt van genade
zingen wij hier:

koortje Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

vg. Wij zegenen U om het hoge woord van den beginne,
dit licht in ons duister, dit brood uit de hemel,
de Zoon naar uw hart,
gezonden opdat wij allen U kennen,
voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden.

koortje Hij, licht uit licht, woord van den beginne, Jezus Messias!

vg. Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël,
de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.
Hij opent ons de ogen, is het licht dat ons vooruit gaat.

koortje Hij, ware herder, woord van den beginne, Jezus Messias!

Vg. Hij heeft zich gegeven, verloren als graan gezaaid in de aarde,
belofte van toekomst, Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht.
Geen grotere liefde:
zijn laatste adem gaf ons het leven.
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood:
zijn lichaam voor ons.
Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn:
zijn bloed voor ons.
Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.

koortje Hij, Lam van God, brood uit de hemel, Jezus Messias!

vg. Erfgenamen van zijn vrede,
wij, voorgoed genoemd zijn lichaam,
dat wij woning zijn voor U.
Dat wij ranken van zijn hart zijn,
vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen.

koortje Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

Wij bidden zingend: Lied 370

1 Vader, die woont in hemels licht,
uw rijk geeft liefde een gezicht

uw naam is waard de hoogste eer!

Wij bidden om een ommekeer:

wek doden op, maak armen rijk,

laat komen Heer, uw koninkrijk.

2 Uw wil geschiede, goede God

laat ons niet over aan ons lot,

bewaar de aarde voor de dood

en geef van dag tot dag ons brood.

Vergeef als wij: laat uw geduld

steeds groter zijn dan onze schuld.

3 Leid ons niet in verzoeking Heer,

Verlos ons, maak ons meer en meer

tot mensen aan uw beeld gelijk

want u behoort het koninkrijk,

de kracht, de hoogste heerlijkheid

nu en in alle heerlijkheid.

Nodiging

vg.: De Heer nodigt ons aan Zijn tafel.

Hijzelf wil onze gastheer zijn.

We vormen een kring rondom de tafel.

vg. De vrede van de Heer zij met u allen!

gem. Zijn vrede zij ook met u.

Vg. Groet ook elkaar met zijn vrede (wij wensen elkaar de vrede van Christus)

Gemeenschap van brood en wijn

Na het delen van brood en wijn zingen we enkele keren: (melodie lied 568A)

Daar waar liefde is en vrede

Daar waar liefde is, daar is God met ons

Dankgebed en overgang naar Goede Vrijdag

vg. U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader,

dat U ons op deze bijzondere avond

de gemeenschap met Uw zoon geschonken hebt,

en wij bidden U:

laat deze gemeenschap ons dagelijks kracht geven

om als nieuwe mensen te leven,

U ter eer en onze naaste tot heil.

Wij bidden U:

Blijf bij ons, Heer, want de dag loopt ten einde

en de avond valt over ons neer.

Blijf bij ons, Heer, want wij vrezen het duistere dreigen

van een nacht die eeuwig duurt.

Blijf tot ons spreken, ook als wijzelf door onheil woordloos zijn geworden.

Blijf naar ons omzien, wanneer onze ogen speuren naar een lichtpunt in het donker.

Blijf bij ons, Heer, met een enkel woord,
een eenvoudig gebaar vol warmte en troost en gemeenschap.

Blijf bij ons, ga met ons mee onderweg
en vertel ons het geheim van geloof, hoop en liefde.

Blijf bij ons, Heer, en help ons dat wij U niet verlaten
in al Uw eenzaamheid van deze nacht, en zegen ons.

allen AMEN

Afsluitend lied: Lied 247: 1,2,3 en 5

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.

Andere helpers, Heer, ontvallen mij.

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.

Alles verdoft wat glans bezat en gloed.

Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

3 U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.

Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.

Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?

Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

5 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.

Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.

In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Zegenbede

Allen: AMEN

Orgelspel

*De opbrengst van de collecte op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag
gaat naar Stichting Christian Refugee Relief.*

*Deze organisatie biedt hulp aan vluchtelingen aan de randen van Europa en
Oekraïne.*