

Orde van dienst zondag 24 september 2023 - Eendrachtserk Zuid Beijerland 9.30u
Eerste zondag van de herfst
Beamer, beeld en geluid: Tejo Vink en Jan v.d. Bie
Kindernevendienst: Linda Bezemer
Koster: Jaap Stolk
Lector: Lisette Wols
Oppasdienst: Lisette van Leeuwen
Organist: Adri Poortvliet
Ouderling van dienst: Ben heuser
Voorganger: ds. Leendert Jan Lingen uit Sommelsdijk

Thema: Leven na een val van 3 hoog

Zingen: Lied 216

Stilte-Votum-Groet

Zingen: Lied 195

Verootmoedigingsgebed naar psalm 103

Zingen: Psalm 103:5

Genadewoord en leefregel

Zingen: Lied 838:1

Gebed

kinderen naar voren, aansteken lantaarns

Zingen: wij gaan voor even uit elkaar

1 Koningen 17:17-24

[17] Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek, en wel zo ernstig dat ten slotte alle leven uit hem week. [18] Toen zei de vrouw tegen Elia: 'Wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toe gekomen om mijn zonden aan het licht te brengen en mijn zoon te doden?' [19] 'Geef mij uw zoon,' zei hij, en hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven, naar de kamer die hij in gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed. [20] Toen riep hij de HEER aan en vroeg: 'HEER, mijn God, waarom treft U juist deze weduwe, die mij gastvrijheid verleent, door haar zoon te doden?' [21] Hij strekte zich driemaal over het kind uit, daarbij de HEER aanroepend met de woorden: 'HEER, mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren.' [22] De HEER verhoorde Elia's smeekbede: de levensadem keerde terug in de borst van het kind, en het leefde weer. [23] Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. 'Kijk, uw zoon leeft,' zei hij. [24] Toen zei de vrouw tegen Elia: 'Nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de HEER spreekt.'

Zingen: Psalm 68:7

Lezing NT: Handelingen 20:6-12

[6] Wijzelf voeren na het feest van het Ongedesemde brood weg uit Filippi en kwamen vijf dagen later eveneens in Troas aan, waar we zeven dagen doorbrachten. [7] Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde. [8] We waren bijeengekomen in een bovenvertrek, waar veel olielampen brandden. [9] Een jongeman die Eutychus heette, zat in het venster en werd, toen Paulus zo lang sprak, door slaap overmand. Diep in slaap verzonken viel hij van de derde verdieping naar beneden; toen men hem optilde bleek hij dood te zijn. [10] Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei: 'Houd op met dat misbaar, want hij leeft!' [11] Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. Daarna sprak hij nog lange tijd, tot het aanbreken van de ochtend. Toen vertrok hij. [12] De leerlingen namen de jongeman, die weer tot leven was gekomen, met zich mee en voelden zich gesterkt door wat er was gebeurd.

Zingen: Lied 287:1,2,4,5

Verkondiging

Zingen: Lied 632

Dankgebed

Collecte

Kinderen komen terug

Zingen: Lied 871

Zegen

Lied 415:3

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee

Denkt u eraan? Vanaf volgende week beginnen de diensten weer om 10.00 uur

