



Protestantse Gemeente
Zuid-Beijerland

IN EENDRACHT INFORMATIEBLAD

OKTOBER 2023

EENDRACHTSKERK





Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland

Predikant: Antje Groenendijk - Meindersma
Koninginneweg 6
3284 KJ Zuid-Beijerland
Tel. 0186-785712
Email: antjegroenendijkmeindersma@live.nl

Predikant pastor: 80+leden van de gemeente
Ard van den Berg, Dreeshof 2, 3274 CC Heinenoord
Tel: 06-3000 8197
Email: pastor@eendrachtskerk.nl
Werkdagen: maandag en dinsdag

Scriba: Tine Nederveen-Barendregt, Margrietlaan 6,
3284 KM Zuid-Beijerland. Mobiel: 06-4314 0427
Email: scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com

Familieberichten:
Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte
doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel: 0186 - 661930
of mobiel: 06 2749 5140
email: familieberichten@eendrachtskerk.nl

Kerktaxi: Dhr. Tejo Vink, Torenlaan 39, tel. 0186 - 662314

Ledenadministratie:
Dhr. Leendert de Vos, Johan Berkstraat 9, tel.0186 - 662544
Email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl

“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 – 662720

Het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland is:
NL18 RABO 0373 7337 47

Voor aankoop van collectebonnen is het mailadres:
collectebonnen@eendrachtskerk.nl en het rekeningnummer is:
NL71 RABO 0373 7337 63

Wekelijkse berichten beamerteam:

Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar:
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur.
Let op: niet meer dan 70 woorden!

Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl

Kerkdienst gemist en dan zoeken op Zuid-Beijerland.

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk>

Kopij voor “IN EENDRACHT” NOVEMBER 2023

s.v.p. inleveren vòòr 15 oktober 2023.

Inleveradres voor kopij “In Eendracht”: ineendracht@eendrachtskerk.nl

Liefst op A5 formaat in Word ! Bets Naaktgeboren en Jacqueline Voogt

Kopieerwerk: Leen Naaktgeboren, email: Lnaaktgeboren@upcmail.nl

Rondom de dienst

1 oktober

10.00 uur: Israëlzondag

Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Ellen Konijnendijk
Nevendienst: **beide** gr.: Mariska Blaak
Welkom: Wim en Marja Schilperoord
Ouderling van dienst: Lia Stolk
Diaken van dienst: Peter de Hoog
Koster: Corné Wols
Organist: Adri Poortvliet
Collecte: 1
2 Kerk



8 oktober

10.00 uur: **Kerkproeverij**

Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Marja Groenenberg
Nevendienst: gr. 1 t/m 5: Hanneke Zwijgers
BC.: Gerrit Boon
Jongerenkerk: Maaïke en Noortje
Welkom: Johan Konijnendijk en Suzanne Saarloos
Ouderling van dienst: Ria de Groot
Diaken van dienst: Anja Boon
Koster: Gerrit Boon
Organist: Jacob van Nes
Collecte: 1 Open Doors
2 Kerk

15 oktober

10.00 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Anita van Drunen
Nevendienst: **beide** gr.: Janine Wols
Welkom: Nel de Regt en Jacqueline Voogt
Ouderling van dienst: Gerrit Boon
Diaken van dienst: Marja Buth
Koster: Jan Saarloos
Organist: Adri Poortvliet
Collecte: 1 Open Doors
2 Kerk

22 oktober

10.00 uur: Ds. M.C.L. Oldhoff, Mijnsheerenland
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Jacqueline Voogt
Nevendienst: **beide** gr.: Gerrit Boon
Welkom: Corrie en Gerrit Blaak
Ouderling van dienst: Ben Heuser
Diaken van dienst: Paula van der Wel
Koster: Jaap Stolk



Organist: Bastian Kooy
Collecte: 1 SOS Kinderdorp
2 Kerk

29 oktober

10.00 uur: **Kerk-en-school-dienst**
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Lotte van der Bie
Nevendienst: **beide** gr.: Carolien de Kievit
Welkom: Anita van Drunen en Teuny van der Giesen
Ouderling van dienst: Jan Buth
Diaken van dienst: Peter de Hoog
Koster: Hans van Brakel
Organist: Adri Poortvliet
Collecte: 1 SOS Kinderdorp
2 Kerk

5 november

10.00 uur: **Vorbereiding Maaltijd van de Heer,
Dankdag voor gewas en arbeid**
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Ilona Schilperoord
Nevendienst: gr. 1 t/m 5: Angelique de Jong
BC.: Hanneke Zwijgers
Welkom: Anneke Weij en Jolanda Heuser
Ouderling van dienst: Tine Nederveen
Diaken van dienst: Anja Boon
Koster: Corné Wols
Organist: Adri Poortvliet
Collecte: 1
2 Kerk

Leesrooster van de kindernevendienst voor de maand oktober

1 oktober	Rechters 4	Debora en Barak
8 oktober	Rechters 6	Gideon geroepen tot rechter
15 oktober	Rechters 7	Gideon verslaat de Midianieten
22 oktober	Matteüs 9:18-26	Het dochtertje van Jaïrus
29 oktober	Matteüs 12:9-21	Jezus komt op voor zwakke mensen

Data Doopdiensten

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de predikant, scriba of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen.

Tuinploeg:

zaterdag 14 oktober
Cees Smaal (L)
Jan Pierneef
Jaap van Oudheusden
Gerrit Blaak

zaterdag 28 oktober
Peter Vermeij (L)
Johan Jongman
Arjo Groenberg
Peter van Dis
Leen Naaktgeboren



In



Memoriam

Antje Christina van der Heiden-de Waard

Op dinsdag 15 augustus overleed onverwachts Anneke van der Heiden op de leeftijd van 76 jaar. Ze woonde zo'n 50 jaar aan de Van Oldenbarneveltstraat 2.

Anneke was een lieve vrouw, een stille werker. Ze was zorgzaam, betrouwbaar en had veel plichtsbesef. Haar leven lang heeft ze gezorgd. Voor haar moeder, een oom, haar schoonouders en ook voor haar man Martien.

Ze was zeer verbonden met haar kinderen en kleinkinderen en ook met haar nicht Trudy. Ook voor hen stond ze altijd klaar. Met hen deelde ze lief en leed. De woorden: 'Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht' passen haar naadloos.

In 1979 deed Anneke belijdenis van haar geloof. Zoon Henk en dochter Tineke ontvingen toen de heilige doop. Anneke geloofde in de liefde van God voor mensen, ook voor haar en haar gezin.

Tijdens de afscheidsdienst die gehouden is in de Ark lazen we uit de brief van Paulus aan de Romeinen 8: 35: "Wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons. Niets kan dat veranderen".

Wij bidden om de kracht van de liefde voor Martien, Henk, Tineke en Jeroen, Trudy en Jan, Davy, Amy en Dennis.

Ds. Antje Groenendijk-Meindersma

Basiscatechese

Vorig seizoen is de BC weer opgestart, en met succes!

I.s.m. met de predikant en de leiding van de jongerenkerk is er weer, net als vorig jaar, elke maand een keer BC. In totaal 10 keer.

De BC vindt plaats tijdens de eredienst. De kinderen gaan tegelijkertijd met de kinderen van de kindernevendienst naar de basiscatechese in een zaal van De Ark en blijven daar tot het einde van de eredienst. Na afloop van de eredienst kunt u hen daar weer ophalen.

De lessen van de BC behandelen onderwerpen over God, Jezus, de Heilige Geest; de kerk: kerkdienst, liturgie, muziek, kerkelijk jaar; de Christelijke feesten; belangrijke mensen uit de Bijbel en kerkgeschiedenis, enz.

De data waarop BC wordt gegeven zijn:

8 oktober 2023
5 november
3 december
14 januari 2024
4 februari
3 maart
31 maart
21 april
26 mei
7 juli

We hopen dat u uw kind zoveel mogelijk aanwezig laat zijn op BC.

Met vriendelijk groet,
het BC-team,
Hanneke Zwijgers en
Gerrit Boon

De Eendrachtserk organiseert een informatieavond met als thema: Polarisatie en Ondernijning: twee grote uitdagingen voor de veiligheid in Nederland

In het kader van "Kerk in het dorp", één van de speerpunten uit ons beleidsplan, is er op donderdag 28 september a.s. weer een informatieavond. Deze keer is te gast: Christiaan Los, werkzaam bij de politie als operationeel specialist ondernijning en veranderkundige.

Polarisatie is een term die we steeds vaker horen in de media. Het is een proces waarbij de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden. Zodoende komen groepen steeds vaker tegenover elkaar te staan. Ook ondernijning is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. De term ondernijning gaat over een sluipend proces, waarbij de bovenwereld (de gewone maatschappij) vermengd raakt met de onderwereld (criminaliteit). Als hier niet tegen wordt opgetreden, verzwakt en ontregelt criminaliteit de maatschappij. Twee ingewikkelde begrippen, die ieder op hun eigen manier een uitdaging vormen voor de veiligheid in Nederland.

Wilt u hier meer over horen?

Dan bent u van harte welkom in De Ark, Koninginneweg 4, 3284 KJ Zuid-Beijerland.

De toegang is gratis, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

#ONDERMIJNING

Verbinden, Inspireren, Stimuleren



COLLECTEVERANTWOORDING AUGUSTUS 2023

Kerk: € 828.60

Giften: € 70.00

Diaconie: € 504.30 voor Roemenië, wij konden € 600,00 overmaken naar Arjan Vermaas.

Zendingsbusjes: € 19.60

Wij mochten voor het zomerproject van de ZWO (juli/augustus 2023) , dankzij uw gaven

€ 1.500 overmaken!!!!

=====

Als diaconie gaan we eind oktober weer een nieuw collecterooster maken, mocht u een doel weten waarvan u vindt dat het zeker op het collecterooster moet komen, wilt u dat dan aan 1 van ons doorgeven. Dat stellen we zeker op prijs, want we doen het samen.

Ook dit jaar weer de vraag, stelt u het op prijs om een bijbels dagboekje voor 2024 te ontvangen?

Wilt u dat aan ons laten weten, zodat we er niet te veel bestellen. Het voelt niet goed als ze ongelezen bij het oud papier terecht komen.

COLLECTEDOELEN OKTOBER 2023.

1 oktober is het Israëlzondag. Het doel wordt nog bepaald en ziet u in de weekbrief en op de beamer.

8 en 15 oktober is de collecte voor Open Doors.

22 en 29 oktober is het SOS Kinderdorp het doel.

OPEN DOORS:

Open Doors wil vervolgde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen. Door gebed, bijbels verspreiden, christenen op mogelijke vervolging voorbereiden, kaderopleidingen en praktische hulp. Open Doors steunt vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte wereldwijd.

SOS KINDERDORP:

1 op de 10 kinderen wereldwijd groeit op zonder zorg, bescherming en begeleiding. Dit laat diepe sporen na, waardoor niet alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel staat.

SOS Kinderdorp gelooft in de kracht en de liefde van de familie. En wil zorgen dat elk kind opgroeit in een sterke, liefdevolle familie en een veilige omgeving. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen.

Beide collecte van harte aanbevolen.

Namens de diaconie : Anja, Marja, Peter en Paula.

wereldmaaltijd



Vrijdag **20 oktober** is er weer een wereldmaaltijd.

Deze keer gaan we koken voor Arjan Vermaas die al 16 jaar naar Roemenië rijdt met zijn eigen oldtimer bus en nu ook met een aanhanger om minderbedeelde mensen te voorzien van kleding, beddengoed, dekens, handdoeken, knuffels en degelijk kinderspeelgoed. Arjan neemt per keer ongeveer 300 bananendozen vol met kleding ed. mee.

Hij heeft een pakhuisje in Dirksland om goederen op te slaan en te sorteren en verpakken. Ook heeft hij altijd een ruime hoeveelheid op voorraad aangezien hij in het voorjaar veel winterkleding krijgt en dan juist zomerkleding wil wegbrengen en in het najaar het tegenovergestelde.

De dames van de breiclub uit de bibliotheek van Zuid-Beijerland breien al een aantal jaren kleding en dekentjes die Arjan meeneemt naar Roemenië. De vervoerskosten (vorig jaar nog rond de € 1000.- brandstof en vignetten nu bijna verdubbeld) zijn ook voor zijn eigen rekening, en het zou fijn zijn als wij een deel hiervan met de opbrengst van deze maaltijd kunnen bekostigen.

Tijdens de wereldmaaltijd zal Arjan een verdere toelichting geven wat hij zoal doet en meemaakt bij het uitdelen van al deze spullen. 3 dagen na de wereldmaaltijd gaat hij weer naar Roemenië om spullen weg te brengen

U kunt zich nu al opgeven bij:

Margriet Roubos:0186-662551; mail roubos1@gmail.com

Tine Holster: 06-13468710, of mail tineholster@kpnplanet.nl

Namens de ZWO commissie.

Vul een schoenendoos, geef een schat:

Graag vragen wij u om mee te doen aan de schoenendoosactie, waarbij kinderen/volwassenen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor jonge kinderen. Dit jaar doen we ook weer mee via stichting Gain (Global Aid Network).



Een springtouw, een pet en ja, ook schoolspullen.... hiermee maak je een droom waar van een kind in Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp. Als ZWO- commissie hopen we weer een groot aantal schoenendozen af te kunnen geven bij een van de inleverpunten. Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis (samen met uw (klein)zoon of (klein)dochter) een schoenendoos vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed?

Informatie over hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag kunt u vinden op de site: www.schoenendoosactie.nl

Op zondag 29 okt. wordt er een informatiefolder uitgedeeld in de kerk. Daarna liggen ze bij de uitgangen van de kerk en de uitgang van de Ark.

U moet zelf voor een schoenendoos zorgen. Maximaal 12 cm hoog, max. 34 cm lang. Breedte + lengte max. 56 cm. Wilt u a.u.b. de schoenendoos nog wel zelf versieren?

Er wordt ook een bijdrage van 5 euro voor de transport- en organisatiekosten gevraagd. Dit kan online betaald worden via het scannen van de QR- code. Of door de geld enveloppe in te leveren met daarin contant geld.

De gevulde schoenendoos kan zondag 5 of zondag 12 november voorin de kerk ingeleverd worden. Wilt u het contante geld apart inleveren? Dus niet in de schoenendoos stoppen.

De dozen worden daarna weggebracht naar het inleverpunt in Hellevoetsluis of Rosendaal.

Helpt u mee?

De ZWO-commissie

GZB-dagboek Een handvol koren 2024

Hét Bijbels dagboek voor het hele gezin



U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk

Het is echt een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning.

Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.

Het dagboek biedt leuke extra's zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.

Het dagboek kost € 14,95

Bij gemeenteleden, die al jarenlang een dagboekje of kalender kopen, zullen deze zonder tegenbericht ook dit jaar weer bezorgd worden.

Zendingserfgoedkalender 2024



De Zendingserfgoedkalender 2024 toont schilderijen van Sister Marie Claire die als illustraties werden opgenomen in een drietalige Bijbel in Pakistan. Bijbelverhalen in heldere kleuren, geïnspireerd door het unieke in de cultuur van het Indisch subcontinent qua kleding en gezichtsuitdrukkingen. Wie in dit land – met een grote moslim meerderheid – is nu de naaste van de Pakistaanse christenen? **Het thema luidt: *Wie is mijn naaste***

Meer informatie vindt u op <https://www.zendingserfgoed.nl>

Mooi om te hebben en leuk om weg te geven!

De kalender kost € 10,00

Heeft u interesse? De kalender en het dagboek “Een handvol koren “ zijn tot uiterlijk 5 november te bestellen bij **Teuny v/d Giesen**, tel. 0627495140 en **Tine Holster**, tel. 661476/0613468710

Mocht u het dagboek of de kalender niet meer willen ontvangen dan horen wij dit graag voor 6 november a.s. van u.

Zangavond met “Laudate” in Goudswaard

Zaterdagavond 7 oktober wordt er een zangavond gehouden in de Hervormde kerk te Goudswaard. Aanvang: 19.30 uur.

Medewerking wordt verleend door **het Mannenensemble “Laudate”** met Jozanneke Louwen – viool, Renate Hooijer – dwarsfluit en de organist William Vink. Meditatie door ds. C. Budding
Algehele leiding: Adri Poortvliet.

Het programma bestaat uit koorzang, samenzang en instrumentale solo's. Een heel afwisselend programma!
De toegang is gratis, collecte na afloop.

Nooit in Goudswaard geweest? Dan is dit uw kans!! Welkom allen!

Uit de pastorie

Troost. Op een avond was ik bezig om wat uitgebloeide bloemen, die zich veel te snel uitzaaien, in onze voortuin uit de grond te trekken. Als ik met de groene container de oprit af loop, groet ik een bekende. Ze haalt haar oortjes uit haar oren en zegt: “Ik heb een eind gelopen om m'n hoofd leeg te maken, maar het is niet gelukt”. Ik zie de tranen in haar ogen. Ze vertelt over haar geliefde vriend, die is overleden. Het doet pijn. Zijn ziekte deed pijn, maar zijn dood nog meer. Het schrijnt. De wandeling heeft haar niet geholpen. Ze is nog steeds op zoek naar iets van rust, iets van troost.



Als geliefden sterven, zoeken we allemaal naar troost. We maken een wandeling over het strand, luisteren naar mooie muziek, halen samen dierbare herinneringen op. Ook kan het lezen van een Psalm of bemoedigende woorden uit één van de brieven van de apostel Paulus ons goed doen. En samen of alleen bidden. Kort of lang, op de fiets of in het bos: bidden kun je overal en altijd. Bijvoorbeeld als je gaat slapen, of voordat je naar je werk gaat. Hieronder een paar gebeden. Misschien helpen ze u om uw gedachten, uw verdriet te verwoorden en iets van troost te vinden.



Heer,
 ik weet niet waar U bent
 waar U zich ophoudt in het al
 maar toen alles heel erg moeilijk
 werd
 wist ik het ineens wel:
 U stond naast me
 ik kon met U praten.
 Dat heb ik toen
 gedaan.
 Het luchtte me op.
 Dank U, Heer,
 ik weet nu dat ik bij U terecht kan.
 – ‘Gebedenboekje’, Toon Hermans



God, laat er rust komen in mijn
 hart
 en laat het stil worden in mijn
 hoofd,
 zodat ik mij kan richten op de dag.
 – Anoniem

Here God,
 In iedere storm biedt U een
 schuilplaats
 laat me daar uw geborgenheid
 ervaren.
 – Anoniem

GEBED OM TROOST

Mijn hart is
 ziek van verdriet.
 Die mij lief was
 is dood.
 Er is een leegte
 waar geen taal voor is.
 Mijn gedachten struikelen.
 God, vang mij op,

ik ben zo radeloos moe.
 Nu ik weet wat verdriet is,
 laat mij ook weten
 wat troost is.
 Het is zo donker,
 toon Uw gezicht,
 laat ons het Licht
 van Uw ogen zien.

Uit: Liedboek 2013, Jaap Zijlstra.

Bij de diensten.

Zondag 1 oktober. Deze 1^{ste} zondag in oktober is het **Israëlzondag**. We bidden voor Israël om bescherming en om een rechtvaardige vrede voor Israëliërs en Palestijnen. Het thema van de dienst is: ‘Wonen bij God’. We lezen over het Loofhuttenfeest, dat in de eerste week van oktober door de Joden wordt gevierd.

Zondag 8 oktober. Omdat wij het allemaal belangrijk vinden om ook in 2023 mensen in aanraking te brengen met Gods liefde, organiseert de EENdrachtskerk op **zondag 8 oktober** – weer een **KERKPROEVERIJ**. De bedoeling hiervan is dat wij allemaal mensen uit onze omgeving – burens, kleinkinderen,



collega's, vrienden – **uitnodigen** om **samen** naar de kerk te gaan. In de hoop dat zij – net als wij – daar iets proeven van Gods liefde en van de saamhorigheid van een dorpskerk.

Zondag 8 oktober Jongerenkerk

Voor wie: **12 t/m 18-jarigen**; Plaats: **de JOR**; Leiding: **Maaïke en Noortje**
Tijd: **10.00 – 11.00 uur** (tijdens de kerkdienst)

Aan de hand van actuele onderwerpen leggen wij de verbinding met het geloof en/of de Bijbel. Hierbij staat gezelligheid voorop! Geen saaie preek dus 😊 maar spelletjes, muziek en korte opdrachten.



Zondag 8 oktober Basiscatechese voor kinderen van groep 6,7 en 8

De kinderen van de basiscatechese gaan evenals de kinderen van de nevendienst na het kindermoment naar hun eigen ruimte.



Zondag 15 oktober. Tijdens de kindernevendienst worden er in deze weken verhalen uit het Bijbelboek Rechters (=Richteren) verteld. Waarschijnlijk sluiten wij daarbij aan.

Zondag 29 oktober. Voor het eerst sinds de coronatijd organiseren we met basisschool 'De Regenboog' weer een **KERK-EN-SCHOOL-DIENST**. Hartstikke leuk!! Op dit moment is het thema nog niet bekend.



Gespreksgroep Kernpunten van het geloof

Geloven doet iedereen op z'n eigen manier en tegelijk doen we het ook samen. In gesprek kunnen we leren van elkaar. In het komende seizoen gaan we in deze gespreksgroep op zoek naar de kernpunten van het christelijk geloof. Op vrijdagavond 22 september komen de deelnemers van deze gespreksgroep voor de 1^{ste} keer bij elkaar om een geschikt tijdstip te bepalen. Het is de bedoeling dat we elkaar eens in de twee of drie weken ongeveer een uur tot vijf kwartier ontmoeten.

De gesprekken kunnen ook beschouwd worden als een voorbereiding op het doen van belijdenis. Het spreekt vanzelf dat dit niet het doel is van deze



avonden, maar de verdiepende informatie en de gesprekken kunnen je helpen om hierover een beslissing te nemen.

Luk het je niet om vrijdag 22 september aanwezig te zijn, neem dan contact op met ds. Antje Groenendijk-Meindersma (06-39409516).



**Maak tijd voor
een goed gesprek**

Ontmoetingsgroep 30+ en Ontmoetingsgroep 65+

Voor een goed gesprek over geloof, leven en de samenleving kun je terecht bij één van beide Ontmoetingsgroepen. Bij een open Bijbel draait het in deze gesprekken om het delen van ervaringen en onderlinge verbondenheid.

Ontmoetingsgroep 25-plus

Data: **donderdagavond** 28/9,
26/10, 30/11, 18/1/'24, 15/2/'24,
14/3/'24

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: de Ark

Gespreksleider: ds. Antje
Groenendijk-Meindersma

Ontmoetingsgroep 65-plus

Data: **woensdagmorgen** 4/10,
1/11, 29/11, 17/1/'24, 14/2/'24 en
13/3/'24

Tijd: 10.00 – 11.30 uur

Plaats: de Ark

Gespreksleider: ds. Antje
Groenendijk-Meindersma

VAKANTIEKINDERCLUB WOENSDAG 18 OKTOBER a.s.

10.00 – 13.30 uur

Op woensdag 18 oktober houden we de **3^{de} Vakantiekinderclub**. Deze vakantiekinderclub is bedoeld voor **ALLE KINDEREN UIT ZUID-BEIJERLAND die in groep 3 tot en met 8 zitten**.

We beginnen om 10 uur en sluiten na een gezamenlijke maaltijd om 13.30 uur af.

We gaan spelletjes doen, knutselen, kijken en luisteren naar een Bijbelverhaal en maken het samen supergezellig.



Kom jij ook? Meld je dan aan bij **Mariska Blaak-de Hoog**, 06-83708624, mariskadehoog@hotmail.com,



Activiteitenfolder

Heb jij de activiteitenfolder die op zo'n 2000 adressen in en om Zuid-Beijerland is verspreid, al ontvangen?

Heb je 'm al bestudeerd?

Hopelijk heb je ruimte op de koelkast, de keukendeur of een (groot) prik- of magneetbord om 'm op te hangen.



In de folder staan heel veel kerkelijke en andere activiteiten vermeld die tot de zomer van 2024 in ons dorp worden gehouden. Van harte hopen we dat we met deze folder u en jou en alle andere gemeenteleden en dorpsgenoten kunnen helpen om in ons dorp en onze kerk een activiteit of een plek te vinden waar ze blij van worden. Veel plezier samen!!



Met een hartelijke groet,
Antje Groenendijk-Meindersma

Groene Kerken

Heeft u het artikel in de vorige IE over de “regentonnen weggeefactie” al gelezen? Een samenwerking tussen de werkgroep “Kerk in het dorp” en de gemeente Hoeksche Waard. Intussen is er huis aan huis een flyer verspreid waarin er nog wat meer uitleg gegeven wordt over de actie. Als u dit leest, zijn de tonnen besteld. Ze worden zaterdag 14 oktober uitgedeeld.

In de september uitgave van IE wordt uitgelegd dat we spaarzaam met water om moeten gaan en voor welke uitdagingen we hierin staan, maar weet u hoeveel water we gebruiken? Gemiddeld is dat 125 liter per persoon per dag! Dat is bijna 45.000 liter per jaar wat overéén komt met circa 230 regentonnen van 200 liter. In warme periodes stijgt het verbruik zelfs tot 150 liter per dag. Met de verwachte bevolkingsgroei, de toenemende vraag naar drinkwater en de problemen om van rivierwater schoon drinkwater te maken, moeten we met elkaar (bedrijven en consumenten) maar liefst 20% minder drinkwater gaan gebruiken. In 2035 moet het gemiddelde waterverbruik gezakt zijn naar 100 liter per persoon per dag, aldus de overheid. Een behoorlijke uitdaging.

Hoewel het misschien open deuren zijn, hierbij toch enkele tips (naast de aanschaf van een regenton) om water te besparen:

- Klein beetje heet water nodig? Uw ketel hangt op zonder en u heeft geen close-in boiler? Gebruik de waterkoker.
- Gebruikt u een vaatwasser en spoelt u alles voor? Probeer eens of het zonder kan. Met een goede vaatwasser is voorspoelen niet nodig.
- Een goed gevulde wasmachine bespaart water, wast schoner, is goed voor het milieu en uw portemonnee.
- Gebruik een waterbesparende douchekop. Dat bespaart al gauw zo'n 20% op gas en water!

We hebben het voornemen om elke maand een onderwerp in het kader van verduurzaming aan de orde te stellen, vergezeld van een aantal tips. Heeft u tips of suggesties voor ons, laat het dan weten.

Namens de commissie Groene Kerken,
Jan Saarloos