



Protestantse Gemeente
Zuid-Beijerland

IN EENDRACHT INFORMATIEBLAD

JUNI
2023

EENDRACHTSKERK





Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland

Predikant: Antje Groenendijk - Meindersma
Koninginneweg 6
3284 KJ Zuid-Beijerland
Tel. 0186-785712
Email: antjegroenendijkmeindersma@live.nl

Predikant pastor: 80+leden van de gemeente
Ard van den Berg, Dreeshof 2, 3274 CC Heinenoord
Tel: 06-3000 8197
Email: pastor@eendrachtskerk.nl
Werkdagen: maandag en dinsdag

Scriba: Tine Nederveen-Barendregt, Margrietlaan 6,
3284 KM Zuid-Beijerland. Mobiel: 06-4314 0427
Email: scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com

Familieberichten:
Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte
doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel: 0186 - 661930
of mobiel: 06 2749 5140
email: familieberichten@eendrachtskerk.nl

Kerntaxi: Dhr. Tejo Vink, Torenlaan 39, tel. 0186 - 662314

Ledenadministratie:
Dhr. Leendert de Vos, Johan Berkstraat 9, tel.0186 - 662544
Email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl

“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 – 662720

Het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland is:
NL18 RABO 0373 7337 47

Voor aankoop van collectebonnen is het mailadres:
collectebonnen@eendrachtskerk.nl en het rekeningnummer is:
NL71 RABO 0373 7337 63

Wekelijkse berichten beamerteam:

Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar:
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur.
Let op: niet meer dan 70 woorden!

Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl

Kerkdienst gemist en dan zoeken op Zuid-Beijerland.

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk>

Kopij voor "IN EENDRACHT" JULI/AUGUSTUS 2023

s.v.p. inleveren vòòr 15 juni 2023.

Inleveradres voor kopij "In Eendracht": ineendracht@eendrachtskerk.nl

Liefst op A5 formaat in Word ! Bets Naaktgeboren en Jacqueline Voogt

Kopieerwerk: Leen Naaktgeboren, email: Lnaaktgeboren@upcmail.nl

Rondom de dienst

4 juni

9.30 uur: **Doopdienst**

Ds. Antje Groenendijk-Meindersma

Kleur kerkelijk jaar: groen

Oppas: Lotte van der Bie

Nevendienst: **beide** gr.: Hanneke Zwijgers

Welkom: Joke Breure en Lisette Wols

Ouderling van dienst: Gerrit Boon

Diaken van dienst: Paula van der Wel

Koster: Jan Saarloos

Organist: Jan van Veelen

Collecte: 1 Stichting Babyspullen
2 Kerk

11 juni

9.30 uur: Ds. P. Schelling. Monster
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Ilona Schilperoort
Nevendienst: **beide** gr.: Carolien de Kievit
Welkom: Trudy van Leenen en Hilda de Zeeuw
Ouderling van dienst: Lia Stolk
Diaken van dienst: Peter de Hoog
Koster: Hans van Brakel
Organist: Adri Poortvliet
Collecte: 1 Stichting Babyspullen
2 Kerk

18 juni

9.30 uur: **Vorbereiding Maaltijd van de Heer**
Ds. L.J. Versteeg, Epe
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Lisette van Leeuwen
Nevendienst: **beide** gr.: Gerrit Boon
Welkom: Carolijn Bouman en Nel Borst
Ouderling van dienst: Ria de Groot
Diaken van dienst: Marja Buth
Koster: Corné Wols
Organist: Jan van Veelen
Collecte: 1 Stichting Ambulance Wens
2 Kerk

25 juni

9.30 uur: **Viering en dankzegging Maaltijd van de Heer**
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Jacqueline Voogt
Nevendienst: **groep 1 t/m 5**: Janneke van Berkel
BC.: **groep 6 t/m 8**: Hanneke Zwijgers
Welkom: Wim en Marja Schilperoort
Ouderling van dienst: Ben Heuser
Diaken van dienst: Anja Boon

Koster: Gerrit Boon
Organist: Adri Poortvliet
Collecte: 1 Stichting Ambulance Wens
2 Kerk

2 juli

9.30 uur: Dhr. J. Bos, Ridderkerk
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas:
Nevendienst: **beide** gr.: Angelique de Jong
Welkom:
Ouderling van dienst: Tine Nederveen
Diaken van dienst: Paula van der Wel
Koster: Jan Saarloos
Organist: Bastian Kooy
Collecte: 1
2 Kerk

Leesrooster van de kindernevendienst voor de maand juni

4 juni	Jozua 1	Jozua volgt Mozes op
11 juni	Jozua 2	Spionnen in Jericho
18 juni	Jozua 3-4	Israël trekt door de Jordaan
25 juni	Jozua 5:1-12	Feest voor de HEER in het beloofde land

Data Doopdiensten

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de predikant, scribe of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen.

Tuinploeg:

zaterdag 10 juni
Peter Vermeij
Johan Jongman
Arjo Groenberg
Peter van Dis
Leen Naaktgeboren

zaterdag 24 juni
Leo Hoek
Arie Schilperoort
Hans van der Sar
Tony Groenberg



BEDANKT

Namens mijn vrouw en mijzelf wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en bloemen die wij van u mochten ontvangen n.a.v ons 55 jarig huwelijksjubileum. Wij vonden het hartverwarmend en hebben hiervan genoten.

Dick en Adrie Saarloos
Dorpzicht 63

In



Memoriam

Hadewina Isanne Bouman
5 november 1945 – 10 april 2023

Winy werd geboren in Piershil, en woonde als kind in de Kleinebeerpolder. Ze ging met de boot naar school en vertrok later naar Rotterdam, om te leren voor coupeuse. Toen Winy de liefde vond, kwam ze naar Zuid-Beijerland. De liefde werd bekroond met de geboorte van dochter Marlies. Met wie Winy later een hecht team vormde toen ze samen naar de Nieuwendijk vertrokken. Tot voor twee jaar woonde ze daar, totdat ze naar Numansdorp verhuisde.

Winy was een actieve, leergierige en ondernemende vrouw die haar mannetje stond.

Ze was creatief, sportief, tevreden en actief in veel vrijwilligerswerk: zoals in wijkteam 1 van de kerk, bij de Passiewaard, in de wereldwinkel, voor Tafeltje Dekje, enz. Ze kon daarnaast verwonderend genieten van de weidsheid van de natuur en was graag op het water.

In haar geloofsleven, speelde de geloofsgemeenschap en de traditie een belangrijke rol. Winy 's lijflied was het gezang: 'Wat zijn de goede vruchten' en ook had ze wat met bepaalde teksten van Paulus. Daar hield ze zich aan vast. Spreken over haar geloof en gevoelens deed Winy niet makkelijk. Op het laatst kwam er een beetje licht op, toen ze mocht ervaren, dat God haar de kracht gaf om het leven los te laten en van iedereen afscheid te nemen, zonder opstandigheid. En dat er in het stuk van loslaten goede zorg was, van familie, vrienden en medewerkers van het Hospice.

Het lijflied en de tekst van Paulus over de Liefde hebben centraal gestaan in de dankdienst voor haar leven. Deze vond plaats op maandag 17 april jl. en aansluitend is haar lichaam toevertrouwd aan de aarde op de natuurbegraafplaats 'De Zomerlanden'.

Marlies en Ivo en vele anderen zullen haar missen.
Gods kracht en zegen bidden wij hen toe!

Geestelijk verzorger 'Hospice Hoeksche Waard' Therese van Kampen.

In



Memoriam

Pietertje Redert-Grinwis
10 augustus 1923 – 5 mei 2023

Pietertje Redert-Grinwis werd op 10 augustus 1923 geboren in Ouddorp in een groot gezin. Al jong moest ze veel werk verzetten in het huishouden, waarbij er weinig ruimte was om vrij en onbezorgd kind te zijn. Deze jeugd heeft haar verdere lange leven gestempeld, maar haar huwelijk met Wijnand Redert uit Goedereede gaf een nieuw begin met meer vrijheid.

Ze kregen samen vier kinderen maar moesten er twee verliezen, wat haar verdere leven ook getekend heeft. Het werk van haar man als dorpsdiender bracht haar vanuit Ouddorp eerst naar Wijngaarden en later in de jaren '60 naar Zuid-Beijerland. Hier nam ze haar plek in dorp en kerk op een onopvallende manier in, mede door het werk van haar man. Contacten waren er onder andere door haar liefhebberij van het kaarten maken en het op latere leeftijd leren zwemmen, wat haar wekelijks in het zwembad van Numansdorp bracht. De laatste jaren woonde ze in Huys te Hoecke in Puttershoek omdat het zelfstandig wonen niet meer ging. Het verlies van al haar krachten viel haar hier steeds zwaarder, maar klagen deed ze niet. Ze overleed op 5 mei Bevrijdingsdag. In de afscheidsdienst hebben we vanuit de Zaligsprekingen van Jezus de hoop gedeeld dat ze nu inderdaad mag delen in de bevrijding van de HERE God, die troost wie treuren en verzadigt die dorsten naar gerechtigheid.

ds./pastor Ard van den Berg

In



Memoriam

Paul Bottenberg
14 december 1967 – 23 april 2023

Op zondag 23 april overleed geheel onverwachts Paul Bottenberg op de leeftijd van 55 jaar.

Na het overlijden van zijn vader Aart verhuisde Paul naar het appartement boven zijn moeder aan de Dorpsstraat 2.

Dat was zijn favoriete stekkie, zijn thuis. Als kind hield hij niet van vakanties, want hij speelde liever met broer Leen op de wurf.

Na zijn terugkeer aan de Dorpsstraat was rondscharrelen op de wurf en een praatje maken met de huurders van de schuren ook een favoriete bezigheid van Paul. Binnendoor hield hij een oogje op moeder Nel.

Door het ongeluk dat broer Leen 17 jaar geleden overkwam, was het niet mogelijk dat Paul en Leen samen het bedrijf van vader voortzetten. Paul richtte zich vanaf toen op het glad maken van betonnen vloeren, het zgn. vlienderen. Dat deed hij graag en met veel geduld.

Paul was geen prater, hij was best wel op zichzelf. Wel voetbalde hij vele jaren in een zaalvoetbal-team en dronk hij graag een biertje in de feesttent. Bij die gelegenheden stond hij bekend om zijn gulle, bulderende lach.

Op zaterdag 29 april is in de kerk de afscheidsdienst gehouden.

We lazen in Romeinen 8 over de blijvende liefde van God voor kwetsbare, kleine mensen. Na de dienst is Paul in de kring van het gezin op de algemene begraafplaats begraven.

We bidden om troost van God en mensen voor moeder Nel en het gezin.

Antje Groenendijk-Meindersma

Uit de pastorie

10 goede redenen om bij de kerk te horen

Anno 2023 zijn er vele redenen waarom mensen niet bij een kerk willen horen. Daarnaast zijn er ook vandaag vele redenen waarom mensen juist wel bij een kerk willen horen. In een Duitse kerk in de stad Ulm (deelstaat Baden-Württemberg) zijn tien van die redenen op een rijtje gezet. In deze In EENdracht de vertaalde versie ervan.

Welke reden(en) spreken u en jou aan?

1. Hoop in plaats van angst voor de toekomst

In de kerk hoor je het goede nieuws over Gods liefde voor mensen en voor zijn schepping. In een wereld waar veel lijden en veel kwaad is, is het soms moeilijk om in die liefde te geloven, maar samen houden we ons daaraan vast.

2. Bezinning in plaats van drukte

Kerken zijn rustpunten te midden van het vaak hectische leven van alledag. In kerken kun je tot rust komen en Gods aanwezigheid voelen. Als wij met Gods ogen naar de wereld en naar onszelf kijken, ervaren we het leven als zinvol.



3. Ritme in plaats van doorgaan

De kerkelijke zon- en feestdagen met hun thema's, hun liederen en hun sfeer kenmerken het jaar. De kerk viert deze dagen als noodzakelijke stopplaatsen in de drukte van het leven.

4. Duidelijkheid in plaats van onverschilligheid

In het leven van Jezus kun je essentiële waarden herkennen: verdraagzaamheid en moed om de waarheid onder ogen te zien, naastenliefde en eerbied voor het leven. Dit zijn normen die gelden voor de kerk en die ook van belang zouden moeten zijn in de samenleving en in de politiek.

5. Ontvangen in plaats van verdienen

In de kerk krijg je Gods zegen mee. Het gaat er niet om presteren en renderen, maar om het ontvangen van het leven als een geschenk.



6. Waardering in plaats van beoordeling

De christelijke boodschap benadrukt de waardigheid en uniciteit van ieder mens. Je wordt niet beoordeeld, maar serieus genomen als een verantwoordelijk persoon met je gaven en eigenaardigheden, sterke en zwakke punten. Je kunt naar de kerk komen zoals je bent.

7. Solidariteit in plaats van egoïsme

Gods liefde geldt voor alle mensen van zijn schepping. Mensen in de kerk voelen zich daardoor ook verbonden met de zwakkeren en kansarmen in de directe omgeving en in de wijde wereld. Talloze kerkelijke hulpprojecten maken dit duidelijk. Samen met anderen kun je met je gebed en je daadkracht opkomen voor anderen.

8. Saamhorigheid in plaats van eenzaamheid

De kerkelijke gemeenschap is bijzonder, met heel verschillende mensen van jong tot oud. Mét alle verschillen zijn deze mensen verenigd door de boodschap van Jezus Christus. Iedereen kan zijn plek vinden in een breed aanbod van activiteiten.



9. Vergeving in plaats van ontkenning

Ook christenen veroorzaken conflicten. De kerk herinnert ons eraan dat Jezus ons aanmoedigde om onze fouten toe te geven en elkaar te vergeven. Het Avondmaal, het delen van brood en wijn, kan een ervaring van bevrijding zijn. Ook een eerlijk gesprek kan bevrijdend zijn. Zulke ervaringen helpen mensen in de kerk om zich open te stellen voor een nieuw begin en zo conflicten te overwinnen.

10. Culturele openheid in plaats van eenzijdigheid

Van oudsher vormen de Bijbelse verhalen een inspiratiebron voor culturele uitingen zoals muziek en kunst. Ook nu is er nog een wisselwerking tussen cultuur en kerk.

https://www.kirche-lauffen-neckarwestheim.de/resources/ecics_3911_vjgkq9kz.pdf

Bij de diensten. Zondag 28 mei. Eerste Pinksterdag. Op deze zondag vieren we met ons eigen koor 'Inspiration' het feest van de Heilige Geest. God heeft de Heilige Geest gegeven om in de harten van ons mensen te wonen. Het is als het ware de stem van God in ons, die ons inspireert, leidt en kracht geeft.

Zondag 4 juni. Op deze zondag zal **Hugo Bijkerk**, broertje van Rijck en Aukje en zoon van Boris en Marienke Bijkerk-Saarloos (Zinkweg 63, 3262 BB) de heilige doop ontvangen. Met de familie zien wij uit naar een feestelijke dienst.



Zondag 25 juni. Deze zondag vieren wij de Maaltijd van de Heer.

De Maaltijd vieren is genade ontvangen, genade uitdelen, gemeenschap hebben ... Jezus Zelf staat in het midden. Hij gaf zijn leven voor degenen die hij liefhad: mensen. U, jou en mij. Jezus zelf wees het brood aan als zijn lichaam en de wijn als het bloed. De symboliek is heilig en tegelijk toegankelijk. Het Avondmaal is voor iedereen. Er hoeven geen voorwaarden aan gesteld te worden. Christus is de gastheer van de maaltijd, niet wij. Hij nodigt, niet wij. Christus wil bij de zoekers, de twijfelaars, degenen die worstelen met het leven en met zichzelf zijn – en wijst hen die willen uitsluiten en afweren terecht.....

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel.....!! Op deze zondag wordt er ook **basiscatechese** gegeven.



Zondag 11 juni. Om organisatorische redenen wordt de **opening van het stiltecentrum** nog een paar weken uitgesteld. De opening vindt niet plaats op 2^{de} Pinksterdag, **maandag 29 mei**, maar **na afloop van de dienst op zondag 11 juni**.

Zondag 28 mei Jongerenkerk

Voor wie: **12 t/m 18-jarigen;**

Plaats: **de JOR;**

Tijd: **9.30 – 10.30 uur** (tijdens de kerkdienst)

Aan de hand van een actueel onderwerp praten wij met behulp van spelletjes, muziek en opdrachten over het geloof en de Bijbel.

Gezelligheid staat voorop!

Ook jij bent van harte welkom!! Tot gauw, **Maaïke en Noortje**

SSStb.

Uitwisseling. Op donderdag 15 juni 00.00 uur vertrekt een bus met zo'n 35 personen, waaronder ondergetekende voor een vijfdaagse reis naar **Jimramov** in Tsjechië voor een ontmoeting met de leden van onze partnergemeente. Vanwege corona is het bijna vier jaar geleden dat de laatste ontmoeting heeft plaats gevonden. Ook deze keer logeren we bij Tsjechische zusters en broeders, maken uitstapjes en vieren we samen ons geloof. We hopen op gezellige, bemoedigende en inspirerende ontmoetingen.



Zomervakantie. Eerder dan andere jaren is het tijd voor mijn zomervakantie. De bedoeling hiervan is dat de vakantie van collega Ard en mijn vakantie elkaar zo weinig mogelijk overlappen. Mijn vakantie begint op **maandag 26 juni en duurt tot zondag 23 juli**. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met collega Ard. Zijn gegevens staan ook in deze In EENdracht.

Schoonheid. Als ik het me goed herinner, heb ik ergens in 2008 of 2009 in onze toenmalige pastoriëtuin in Rijnsburg (tussen Leiden en Katwijk) mijn eerste blauwe regen geplant. Bij ons vertrek in 2015 was het nog steeds een miezerig plantje..... In de pastoriëtuin in Klundert heb ik vrij snel na de verhuizing twee maal een blauwe regen geplant. Beide waren bij ons vertrek in 2019 enorm gegroeid, maar blauwe bloesem was onzichtbaar..... Maar nu, mei 2023, één van beide in 2019 geplante klimmers bloeit!! Wat een schoonheid! Ongekende schoonheid in mijn ogen! Laten we in deze tijd van het jaar allemaal onze ogen de kost geven en genieten van de schoonheid van Gods schepping.

De grandioze bloemen,
de bloemen bij de vleet,
met schitterende kronen,
als koningen gekleed,

in geuren en in kleuren
vertellen zij van God
en weten van geen treuren,
de vreugde is te groot.



Met een hartelijke groet,
Antje Groenendijk-Meindersma

VAN DE DIACONIE

Verantwoording van de collectes in april 2023

GIFTEN:	Bloemen	€	40,=
	Wijkmiddag:	€	32,20
KERK:		€	1.184,75
ZWO:	2 april: Kinderen en jongeren	€	212,15
	9 april incl vastenpot:		
	Kwetsbare mensen in Moldavië	€	809,10
DIACONIE:	16 april : Hospice	€	261,45
	23 en 30 april: Victory4All	€	516,78

Iedereen heel hartelijk bedankt!

In juni wordt er 2 zondagen gecollecteerd voor **Stichting Babypullen**:
Jaarlijks worden 13000 baby's geboren onder de armoedegrens. Dat zijn 35 baby's per dag. 1 op de 13 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Stichting babypullen is opgericht omdat elk kind recht heeft op een goede start. De stichting verstrekt inmiddels meer dan 5.000 gratis babystartpakketten per jaar in Nederland. Wij als Eendrachtskerk zijn een inzamelpunt voor Stichting Babypullen, en dragen deze stichting een warm hart toe. Maar behalve kleertjes is er ook geld nodig, voor huisvesting, vervoer en administratie, vandaar deze collectes, zodat deze stichting door kan gaan met dit prachtige werk.



De andere 2 weken is de collecte voor **Stichting Ambulance Wens**:
Nog een keer de klok thuis horen tikken, de zee zien of een concert bijwonen. Stichting Ambulance Wens vervult de laatste wens, van niet meer mobiele terminale mensen.

Het gaat vaak om hele kleine dingen die voor de terminale patiënt heel belangrijk, maar niet meer mogelijk zijn, zonder ambulance. Per dag vervult Stichting Ambulance Wens 5 a 6 wensen, er zijn inmiddels al 19.086 wensen vervuld.



Namens de diaconie, Paula van der Wel.

Het verhaal achter de voedselkastjes

Een vrolijk opgewekte man, gehuwd, kinderen, een baan, actief in vrijwilligers- en kerkenwerk.

En dan slaat het noodlot toe en wordt hij ernstig ziek.

Zijn huwelijk loopt op de klippen, verliest zijn baan, en moet zijn huis verlaten voor een kleinere woning.

Niets in zijn leven is meer zoals het ooit was, Hij wordt somber en depressief en ziet het leven niet meer zitten. Maar dan komt uit een onverwachte hoek hulp op zijn pad en door veel begeleiding en gesprekken klimt hij weer op uit een zeer diep dal.

Door alle misère komt hij uiteindelijk bij de voedselbank terecht. Wekelijks mag hij in een geleende auto van zijn vriend voor controle naar het ziekenhuis en aansluitend naar Oud-Beijerland om zijn boodschappen te halen.

Als ik aangeef dat ik niet op de hoogte ben hoe het gaat bij een voedselbank nodigt hij mij uit om een keer met hem mee te gaan. Op de afgesproken datum en tijd trek ik ruim van tevoren mijn schoenen aan en begin ik vreselijk nerveus te worden. Waarom? Omdat het plotseling heel dicht bij komt. Ik ga mee om te kijken, ik hoef niets, ik moet niets, alleen maar kijken. Hoe moet dat voor hem geweest zijn voor de eerste keer toen hij echt daarheen moest. Als we aankomen wordt hij alleraardigst ontvangen door vrijwilligers. Hij krijgt een boodschappenkarretje aangeboden en mag langs een paar schappen waar hij kan kiezen wat hij deze week zou kunnen gebruiken. Van elk product 1 soms 2 en als aan het eind zijn tas toch wat gevuld is geeft hij aan, dat hij zelf nu niet meer zal nemen dan nodig is omdat hij ook denkt aan de anderen die vandaag nog later op de dag komen.

Hij is zo dankbaar dat er een voedselbank is. Dan eet je toch 2 dagen doperwt en daarna 2 dagen rode kool uit een potje. Gelukkig heeft hij veel fantasie met koken, dus maakt hij er wel iets lekkers van.

Hij was blij maar ik verdrietig om hem en de velen die hier gebruik van moeten maken. Omdat hij ziek is mag hij nu als een van de eersten, daar is hij wel blij mee. Als ik vraag wat hij moeilijk vond was het de lange rij waar hij de eerste keer in stond in de brandende zon. Dat was echt vreselijk. Het valt mij op dat hij steeds zegt dat hij blij is met.....maar ik kijk en huiver. Waarom en waarvoor is hij hierin terecht gekomen. En ik wens zo dat voor hem en de vele anderen er betere tijden zullen komen.

In een gesprek geeft hij aan dat een voedselkastje wel een wens van hem is.

De kastjes zijn gekomen en hij en velen met hem zijn er blij mee. Uit alle lagen van de bevolking wordt er gebruik van gemaakt.

Ze ruilen soms producten van de voedselbank met iets uit de voedselkast of kunnen een keer iets nemen wat weinig of zelden bij de voedselbank aangeboden wordt.

Het is net dat beetje extra wat lucht geeft aan de situatie waarin zij leven.

De kastjes zijn gesponsord en geplaatst door de kerk. Op de eerste zondag van de maand willen we de boodschappenmandjes blijven plaatsen achter in de kerk en deze worden daarna bij de beheerders van de kastjes afgegeven om leegstand te voorkomen.

De vraag is een aantal keren gesteld of er geen misbruik wordt gemaakt door mensen waar het niet voor is bedoeld. Vast wel, maar laten we uitgaan van het goede van de mens en dankbaar zijn als je kan delen.

De kastjes zijn de verantwoording voor alle inwoners van Zuid-Beijerland en we hopen dat er, zolang als nodig is, zal worden bijgedragen door kerk en dorp.

Werkgroep kerk in het dorp.



**Elke woensdagochtend is er vanaf 10.00 tot 11.30 uur
KOFFIEOCHTEND in de ARK**

IEDEREEN IS WELKOM

Bij slecht weer én bij goed weer kunt u opgehaald worden.

Contactpersoon is Ria de Groot, tel.nr. **06-33586075**



Ook is op woensdagmorgen **de kerk open.**

Via de Ark kun je de kerkzaal betreden om daar even stil te zijn,
te bidden of te mediteren.....