



Protestantse Gemeente  
Zuid-Beijerland

# IN EENDRACHT INFORMATIEBLAD

# JULI-AUGUSTUS 2021

EENDRACHTSKERK





# Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland

**Predikant:** Antje Groenendijk - Meindersma  
Koninginneweg 6  
3284 KJ Zuid-Beijerland  
Tel. 0186-785712  
Email: [antjegroenendijkmeindersma@live.nl](mailto:antjegroenendijkmeindersma@live.nl)

**Pastor:** Bieneke de Waal - van der Vlies  
Mijn werkdagen zullen maandag en donderdag zijn, maar  
daarbuiten ben ik voor 80+ ook bereikbaar voor dringende zaken.  
Tel: 0165 – 327 537 / 06 2680 6083  
Email: [pastor@eendrachtskerk.nl](mailto:pastor@eendrachtskerk.nl)

**Scriba:** Dhr. H. Vreeman, Gr. Sabinastraat 2f, tel.0186 – 662126.  
Email: [scriba@eendrachtskerk.nl](mailto:scriba@eendrachtskerk.nl)

**Familieberichten:**  
Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte  
doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel: 0186 - 661930  
of email: [familieberichten@eendrachtskerk.nl](mailto:familieberichten@eendrachtskerk.nl)

**Kerntaxi:** Dhr. Tejo Vink, Torenlaan 39, tel. 0186 - 662314

**Ledenadministratie:**  
Dhr. P. Ruijtenberg, Margrietlaan 2, tel. 0186 – 661342  
Email: [ledenadministratie@eendrachtskerk.nl](mailto:ledenadministratie@eendrachtskerk.nl)

**“de Ark”:** Koninginneweg 4, tel: 0186 – 662720

**Het rekeningnummer** van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland is:  
NL18 RABO 0373 7337 47

**Voor aankoop van collectebonnen** is het mailadres:  
[collectebonnen@eendrachtskerk.nl](mailto:collectebonnen@eendrachtskerk.nl) en het rekeningnummer is:  
NL71 RABO 0373 7337 63

### **Wekelijkse berichten beamerteam:**

Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar:  
[beamerteam@eendrachtskerk.nl](mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl) voor donderdag 18.00 uur.  
Let op: niet meer dan 70 woorden!

**Website:** voor informatie Eendrachtskerk: [www.eendrachtskerk.nl](http://www.eendrachtskerk.nl)

**Kerkdiensten beluisteren:** direct of later terugluisteren ga naar:  
[www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en zoek **Zuid-Beijerland**

**Kopij voor “IN EENDRACHT” SEPTEMBER 2021 s.v.p. inleveren**  
**vòòr 15 augustus 2021.**

Inleveradres voor kopij “In Eendracht”: [ineendracht@eendrachtskerk.nl](mailto:ineendracht@eendrachtskerk.nl)

Liefst op A5 formaat in Word ! Bets Naaktgeboren en Jacqueline Voogt

**Kopieerwerk:** Leen Naaktgeboren, email: [Lnaaktgeboren@upcmail.nl](mailto:Lnaaktgeboren@upcmail.nl)

## **Rondom de dienst**

### **4 juli**

9.30 uur: Ds. P. Schelling, Monster  
Kleur kerkelijk jaar: groen  
Oppas: Lisette van Leeuwen  
Nevendienst: Mariska Blaak  
Ambtsdrager van dienst: Lia Stolk  
Diaken van dienst: Anja Boon  
Koster: Jan Saarloos  
Organist: Adri Poortvliet  
Collecte: stichting Droomhuis

### **11 juli**

9.30 uur: Ds. D.M. v.d. Wel, Langbroek  
Kleur kerkelijk jaar: groen  
Oppas: Anita van Drunen  
Nevendienst: beide gr.: Marjolein Groenenberg



Ambtsdrager van dienst: Peter Lankhaar  
Diaken van dienst: Paula van der Wel  
Koster: Jaap Stolk  
Organist: Jacob van Nes  
Collecte: Kerk

### **18 juli**

9.30 uur: Ds. G. Bikker, Harderwijk  
Kleur kerkelijk jaar: groen  
Oppas: Ilona Schilperoord  
Nevendienst: beide gr.: Hanneke Zwijgers  
Ambtsdrager van dienst: Ria de Groot  
Diaken van dienst: Gretha Werksma  
Koster: Hans van Brakel  
Organist: Adri Poortvliet  
Collecte: stichting Droomhuis

### **25 juli**

9.30 uur Dhr. J. Bos Ridderkerk  
Kleur kerkelijk jaar: groen  
Oppas: Astrid van der Bie  
Nevendienst: beid gr.: Carolien de Kievit  
Ambtsdrager van dienst: Gerrit Boon  
Diaken van dienst: Anja Boon  
Koster: Corné Wols  
Organist: Jan van Veelen  
Collecte: Kerk

### **1 augustus**

9.30 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma  
Kleur kerkelijk jaar: groen  
Oppas: Ellen Konijnendijk  
Nevendienst: beide gr.: Angelique de Jong  
Ambtsdrager van dienst: Jan Buth  
Diaken van dienst: Marja Buth  
Koster: Jan Saarloos  
Organist: Adri Poortvliet  
Collecte: ZWO

### **8 augustus**

9.30 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma  
Kleur kerkelijk jaar: groen  
Oppas: Ilona Schilperoord  
Nevendienst: beide gr.: Janine Wols  
Ambtsdrager van dienst: Peter Lankhaar  
Diaken van dienst: Gretha Werksma  
Koster: Gerrit Boon  
Organist: Jacob van Nes  
Collecte: Kerk

### **15 augustus**

9.30 uur: Ds. F.C. de Ronde, Fijnaart  
Kleur kerkelijk jaar: groen  
Oppas: Marja Groenenberg  
Nevendienst: beide gr.: Linda Bezemer  
Ambtsdrager van dienst: Lia Stolk  
Diaken van dienst: Paula van der Wel  
Koster: Jaap Stolk  
Organist: Adri Poortvliet  
Collecte: ZWO

### **22 augustus**

9.30 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma  
Kleur kerkelijk jaar: groen  
Oppas: Anita van Drunen  
Nevendienst: beide gr.: Janneke van Berkel  
Ambtsdrager van dienst: Ria de Groot  
Diaken van dienst: Anja Boon  
Koster: Hans van Brakel  
Organist: Jan van Veelen  
Collecte: Kerk

## 29 augustus

9.30 uur: **Vorbereiding van de Maaltijd van de Heer**

Ds. M. de Geus, Ridderkerk  
Kleur kerkelijk jaar: groen  
Oppas: Astrid van der Bie  
Nevendienst: beide gr.: Gerrit Boon  
Ambtsdrager van dienst: Jan Buth  
Diaken van dienst: Marja Buth  
Koster: Jan Saarloos  
Organist: Adri Poortvliet  
Collecte: ZWO

## 5 september

9.30 uur: **Viering en dankzegging van de Maaltijd van de Heer (aan tafel)**

Ds. Antje Groenendijk-Meindersma  
Kleur kerkelijk jaar: groen  
Oppas: Ilona Schilperoord  
Nevendienst: beide gr.: Mariska Blaak  
Ambtsdrager van dienst: Ria de Groot  
Diaken van dienst: Gretha Werksma  
Koster: Corné Wols  
Organist: Jan van Veelen  
Collecte: Kerk

## **Leesrooster van de kindernevendienst voor de maand juli-augustus**

|         |                           |                             |
|---------|---------------------------|-----------------------------|
| 04 juli | Jakobus 1:1-2 en 12-18    | Volhouden in je geloof      |
| 11 juli | Jakobus 1:19-27           | Wat je gelooft moet je doen |
| 18 juli | Jakobus 3:1-12 en 4:11-12 | Let goed op wat je zegt     |
| 25 juli | Jakobus 4:13-17 en 5:12   | Afhankelijk van God         |
| 01 aug. | Hooglied 1:1-8            | Ik hou van de Bruidegom     |
| 08 aug. | Hooglied 2:8-17           | De Bruidegom komt terug     |
| 15 aug. | Hooglied 3:1-11           | De Bruidegom is niet hier   |
| 22 aug. | Hooglied 4:16-5:1         | De Bruidegom houdt van ons  |
| 29 aug. | Genesis 21:1-7            | Isaak wordt geboren         |

**In**



**Memoriam**

## **Jilles Kraak**

Op maandagavond 31 mei kwam er een einde aan het lange leven van Jilles Kraak. Hij heeft de leeftijd van 88 jaar mogen bereiken.

De laatste periode van zijn leven leerde ik hem kennen in “De Buitensluis”, maar ook zijn vrouw en kinderen.

Geboren in Zuid-Beijerland midden in de crisisjaren 30. Daardoor moest hij al vroeg gaan werken. Iedere cent die binnenkwam was voor het welzijn van het ouderlijk gezin.

Jilles Kraak heeft heel zijn werkzaam leven op het land gewerkt. Hij zag de wisseling van de seizoenen. Naast zijn werk op het land had hij nog 2 moestuinen.

De kinderen vertelden: vader hield alles zo netjes bij er stond geen onkruid in, nog geen grasje.

Hij huwde in 1958 en er werden 5 kinderen geboren.

Nadat hij in de VUT was gegaan heeft hij 25 jaar de krant bezorgd. Ook daarin was hij heel precies.

De kinderen werden groot en gingen hun eigen weg, er werden kleinkinderen geboren waar hij supertrots op was.

Hij probeerden hen te volgen in het dagelijks leven, daar had hij nog lang interesse in. Maar zijn gedachten werden anders, de tijd van vroeger kon hij nog wel volgen. God speelde een belangrijke rol in zijn leven. Hij ging naar de kerk zolang het kon.

Als ik op zaterdagmiddag op bezoek kwam en je begon over het geloof dan waren er nog flarden van herkenning.

We baden samen het Onze Vader. We zongen Ps. 23 De Heer is mijn Herder.

Op de dag van zijn begrafenis hebben we die Psalm ook gelezen. We mochten overdenken dat je in het leven nooit alleen bent. Hij is altijd bij je waar je ook bent of gaat.

Aansluitend is Jilles Kraak begraven op de Algemene begraafplaats.

We leven mee met Mw Kraak, kinderen, klein - en achterkleinkinderen.

Piet Reedijk Geestelijk verzorger “De Buitensluis”

In



Memoriam

## **Suus de Kievit-Kranendonk 21 november 1928 – 6 juni 2021**

Tijdens het jaarlijkse familieweekend in Someren is Suus de Kievit overleden. Zo'n 10 maanden nadat haar echtgenoot Anton overleed, sloot zij omringd door heel veel dierbaren voor de laatste keer haar ogen. In juni 2019 zijn Anton en Suus van het Brabantse Waalwijk naar Zuid-Beijerland verhuisd. Want het was fijn om dichterbij hun oudste dochter Alie (Plas) te wonen.

Anton en Suus hebben samen een goed en mooi leven gehad. Suus was een geliefde moeder, oma en superoma. Ze was altijd geïnteresseerd in ieders doen en laten, was zeer betrokken. De talloze logeerpartijen van de kleinkinderen maakte ze elke keer weer tot een feestje, waarbij allerlei kleine, leuke en lieve gewoontes en bezigheden het nog gezelijker maakten dan het al was.

Tijdens mijn laatste bezoek sprak Suus met overtuiging over haar geloof en over haar verlangen om het evangelie van Gods liefde aan haar nageslacht door te geven. Ze ging er rechtop voor zitten: de liefde van God legt een stevig fundament onder een mensenleven. De liefde van God maakt je weerbaar, sterker. Ze gunde die liefde aan ieder mens. Zeker aan haar dierbaren. De uitvaart heeft plaats gevonden op vrijdag 11 juni in de Eendrachtskerk. Daarna is Suus bij Anton begraven op de begraafplaats in Zuid-Beijerland.

We bidden om kracht en troost voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en voor de 100-jarige zus Rie in Rotterdam.

Het correspondentieadres is: Caroline de Kievit, Kortezoom 5, 2811 DS in Reeuwijk.

Ds. Antje Groenendijk-Meindersma





## Groeven

De foto heeft jarenlang op mijn bureau gestaan: een oude man met een gegroefd gezicht en een blik die pijn uitdrukt. Ik heb zijn afscheidsdienst geleid en heb toen ook verteld over die pijn. En elke keer dat ik echt naar zijn foto kijk, voel ik die pijn opnieuw.

Ik kwam graag bij hem. Hij had veel te vertellen en hij stond open voor wat ik had te vertellen. Hij stond open voor het evangelie van Gods liefde.

Elk gesprek besloten we met gebed, waarbij we altijd elkaars handen vast hielden. Dat is niet mijn gewoonte. Maar bij hem wel.

En wat ben ik achteraf blij dat ik die vrijheid heb gevoeld en heb genomen. In de naam van de Eeuwige mocht ik hem nabij zijn, heel dichtbij komen. En daar had hij behoefte aan. Aan warmte, verbondenheid. Die was er wel in zijn leven, maar te weinig.

Ergens onderweg creëerden mensen rondom hem afstand, terwijl ze wisten dat hij snakte naar hun nabijheid.

En natuurlijk zijn daar redenen voor geweest, maar dan nog. De jarenlange afstand sneed diep. Ze veroorzaakte krassen op de ziel, groeven in een gelaat.

Elke keer dat ik *echt* naar zijn foto keek, was ik mij bewust van de tragedie. Ervoer ik in feite de tragedie van het menselijk tekort, van ons menselijk falen. Dat ook zichtbaar is in dat gezicht, in al die groeven.

En op z'n moment komen als vanzelf deze woorden naar boven: "Heer, als het leven moeilijk is, als wij – mensen – moeilijk doen, wees erbij, wees ons genadig en maak ons nieuw!"



## Versoepelingen

Nu de vaccinatiegraad toeneemt en de besmettingscijfers evenredig dalen, zijn er steeds meer versoepelingen van de coronamaatregelen te verwachten. Ook in de kerk en bij de kerkdiensten.

Omdat we niet kunnen voorspellen wanneer welke versoepeling mogelijk is, adviseren wij u en jou om de wekelijkse nieuwsbrief in de gaten te houden. Daar leest u over het hoe en wat in de kerkdiensten. Tevens worden eventuele versoepelingen vermeld op de website: [www.eendrachtskerk.nl](http://www.eendrachtskerk.nl).

Sinds april j.l. plaatsen kerkenraadsleden maandelijks een zelfgeschreven artikel op onze website: [www.eendrachtskerk.nl](http://www.eendrachtskerk.nl)

## Paaskaars



Elk jaar wordt de Paaskaars die op Goede Vrijdag is gedooft bij een gemeentelid gebracht, die wel wat extra licht kan gebruiken. In haar april-vergadering heeft de kerkenraad besloten dat de kaars deze keer naar **Jeltje Mudde-van Leenen** aan de Oranjeweg zou gaan. Na een lang en zwaar ziekbed verloren Jeltje en haar gezin hun man, pa en opa Aart. Wij hopen en bidden dat heel het gezin licht, warmte en liefde van mensen om hen heen en van Christus mag ervaren.

## Persoonlijk

Dankbaar ben ik dat ik in de maand juni al weer 70% heb kunnen werken. En dat ik ook diensten heb kunnen leiden. Onze dochter verblijft nog steeds bij ons. Naast de moeilijke dagen zijn er ook betere dagen. Ook dat stemt ons dankbaar. Voor ons allemaal is er veel reden tot dankbaarheid omdat de vakantietijd toch in een ontspannener sfeer kan verlopen dan vorig jaar. Toen zaten we nog in de begintijd van de



pandemie, toen waren veel vooral oudere mensen aan hun eigen domein gebonden, nu zijn velen van ons gevaccineerd, met als gevolg toenemende vrijheid. Daarom wens ik u en jou vooral een **gezellige zomer** toe, met veel contacten, buiten en binnen. Op 28 juni a.s. krijg ik mijn tweede vaccinatie. Kees heeft ze beide al gehad. Op donderdag 1 juli begint onze vakantie. Die duurt tot en met woensdag 28 juli.

In die tijd is pastor Bieneke mijn vervanger.

Tenslotte wens ik u en jullie allemaal een goede zomertijd toe. Tot ziens!!

Met een vriendelijke groet,

Antje Groenendijk-Meindersma



**In de nieuwsbrief wordt het hoe en wat rondom de kerkdiensten aangegeven.**

**Ook kun je onze diensten live of achteraf meevieren via <https://kerkdienstgemist.nl> (invullen: **Eendrachtskerk**).**

-----

## **Data Doopdiensten**

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de predikant, scribea of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen.

## Psalm 84: 2 over de mus en de zwaluw

*Zei de mus tegen de zwaluw  
met ontroerde stem maar kalm  
"k weet niet of je het weet, hoor broeder  
maar wij staan samen in een psalm."*

*"Is dat zo?" geeuwde de zwaluw  
"moet ik daar dan blij mee zijn?  
'k stond liever in een hit van ABBA  
Dan in een treurlied van Calvijn."*

*"Kom nou toch, psalm vieren tachtig  
Is zo mooi, vooral vers twee"  
"ja dat zal wel" zei de zwaluw  
"ik houd meer van hupsakee"*

*Maar de mus was niet te houden:  
"zelfs vindt de mus een huis , o Heer"  
Tijlpte hij, op hele noten,  
Hij zong het prachtig, zonder meer.*

*De zwaluw giechelde en zij spottend:  
"jij vindt een huis, waar slaat dat op?  
't Lijkt wel een lied van makelaren  
Heb je de kolder in je kop?"*

*De mus zong onverstoorbaar verder:  
"de zwaluw legt haar jongskens neer  
In 't kunstig nest bij Uw altaren."  
Nu lachte de zwaluw toch niet meer.*

*"'t kunstig nest, dat is juist getroffen",  
Sprak hij vol trots en tederheid.  
"je zult een nest maar zelden vinden  
Van zo hoge kwaliteit."*

*Wat een psalm en wat een beelden  
En wat een dichter, vol van geest.  
Ik houd van psalm vierentachtig  
En van vers twee het allermeeest.*





De volgende kerkenraad is over 3 weken dat lijkt snel maar dit komt omdat deze kerkenraad vergadering een week is opgeschoven. De voorzitter stelt dat we voortaan vooraf met de dominee moeten overleggen of hij meteen na de zegen weg wil of wil wachten tot het orgel begint te spelen. Dan is dat duidelijk want dit gaat niet altijd zoals het zou moeten.

De voorzitter zal volgende week telefonisch een evaluatiegesprek houden met de pastor.

Er is een gesprek geweest over de doopkaarten. Er is aangegeven dat er vooraf ingevulde doopkaarten aanwezig zijn. Er wordt contact opgenomen met degenen die de kaarten in zijn bezit heeft.

De dominee geeft aan dat er inmiddels al 6 kinderen op de lijst staan om gedoopt te worden.

5. Kerkenraad dag

Er wordt meegedeeld dat de Kerkenraadsdag gehouden wordt op zaterdag 30 oktober in Rockanje. 's Avonds zijn de partners van harte welkom. Het organisatiecomité wil graag voor 1 september weten wie er wel of niet bij kan zijn.

's Morgens om 09.30 is de inloop en men wil graag precies om 10.00 uur starten. Het thema is: "Onderweg". Er wordt gevraagd of iedereen iets persoonlijks wil meenemen waarvan hij of zij vindt dat dit iets te maken heeft met dit thema en daar ook iets over te vertellen. Ook zal de notuliste uitgenodigd worden om deze dag mee te maken en de kerkenraad gaat hiermee akkoord.

6. Notulen Kerkenraad vergadering voor de In Eendracht met of zonder namen

De voorzitter geeft aan dat dit besluit door de kerkenraad al veel eerder is genomen n.l. toen de wet op de privacy kwam en wil het graag zo houden.

Er wordt over gesproken. De één vindt dat er namen kunnen worden genoemd en de ander vindt dat het zo moet blijven. Er wordt besloten dat we voorlopig gewoon doorgaan met de publicatie van de notulen **zonder** namen.

7. Verlof dominee – toelichting

De dominee is heel blij dat de kerkenraad snel door had dat zij even rust nodig had en zij kan nu gelukkig al weer wat werk op zich nemen.



8. Evaluatie Online diensten, aantal kijkers, hoe gaan we verder?

De afgevaardigde van het CvK geeft aan dat de cijfers van de online diensten aangeven dat 106 mensen (83%) langer dan 10 minuten kijkt en gemiddeld 120 mensen later kijken maar dan wel weer langer. Er wordt gezegd dat er soms aan het eind van de dienst wordt geklapt en een kerkenraadslid vindt dat er dan altijd of helemaal niet geklapt moet worden.

De voorzitter geeft aan dat dit soms spontaan gebeurt en dat we daar geen invloed op hebben.

Vanaf 9 mei mogen er 45 mensen (dit is zonder de mensen die een taak hebben) in de kerk zijn. De vraag van de voorzitter is nu aan de kerkenraad: gaan we hierin mee of niet?

Er wordt besloten dat we vanaf 9 mei gaan beginnen met 40 mensen (excl. mensen met een taak) en wel op alfabetische volgorde. ( A t/m N) De dominee zal dit in de nieuwsbrief vermelden. Ook de lectoren zullen weer uitgenodigd worden. We besluiten dat er voortaan alle zondagen een lector aanwezig zal zijn. Dit zal ook worden doorgegeven aan de gastpredikanten. Er zullen ook dan weer 4 zangers in de kerk zingen. In de komende kerkenraad vergadering van 20 mei a.s. zullen we bespreken wat we gaan doen met het koffiedrinken. De kinderevendienst en oppas zullen geïnformeerd worden over dit besluit.

Op Hemelvaartsdag zal A t/m Z uitgenodigd worden. Dit kan omdat er op die dag altijd zeer weinig mensen aanwezig zijn.

Met Pinksteren (23 mei) zal er 1 dienst gehouden worden gewoon volgens het alfabet A t/m N.

9. Taken ouderling van dienst

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn maar die zijn er niet. Alles is duidelijk en de voorzitter bedankt de scriba voor het werk dat hij hiervoor heeft gedaan.

10. Rapportages

a. College van Kerkrentmeesters

De jaarrekening zal in de volgende vergadering gepresenteerd worden en hij verklapt alvast dat het allemaal reuze meevalt.

b. Taakgroep Eredienst

De groep is niet bij elkaar geweest.

c. Taakgroep Pastoraat

Een afgevaardigde zegt dat de groep op 8 april bij elkaar is geweest. Zij maken een nieuwe taakomschrijving over de wijkindeling en als het klaar is zal dit plan gepresenteerd



worden aan de kerkenraad. Op 3 juni is de volgende vergadering. De Paaskaars van 2020 zal door de dominee bezorgd worden bij een gemeentelid.

d. College van Diakenen

Een diaken zegt dat er tussendoor een vergadering is geweest over de jaarrekening en op 10 mei is de volgende vergadering.

De diaconie is naarstig op zoek naar een vrijwilliger die in de middaguren met iemand zou willen wandelen.

e. Taakgroep jeugd

De jeugdouderling en de dominee hebben vergaderd en bekeken wat er gedaan kan worden. Op de zaterdag voor de startzondag willen ze iets organiseren voor de kinderen van de clubs en het clubkamp (dit zou vorig jaar al plaatsvinden maar door corona is dit niet doorgegaan).

Diegenen die bij de organisatie betrokken zijn worden uitgenodigd voor een vergadering.

f. Werk van predikant

De dominee vertelt dat de @home band op 6 juni volgens het rooster weer zal spelen en het is nu nog lastig om te kijken hoe deze dienst verder ingevuld wordt. Dit omdat de organist tijdig afgezegd moet worden. Ze zal contact met de @home band opnemen of het voor hen door kan gaan. Mocht de band verhinderd zijn dan zal de jeugdouderling de begeleiding verzorgen.

Vanaf 1 januari jl. heeft de dominee de groep van 75 tot 80 jarigen er bij gekregen. Zij probeert wat kennismakingsbezoeken te doen, ook bij de jongeren, want dit is gestagneerd i.v.m. corona.

11. Lief en leed in de gemeente

Daar dit punt vertrouwelijk is wordt dit derhalve niet genotuleerd.

12. Rondvraag

Er was niets voor de rondvraag.

13. Actualiseren Actie/besluitenlijst/controle jaaragenda (april)

De actielijst wordt geactualiseerd

De jaaragenda wordt gecontroleerd

14. Sluiting

Een ouderling sluit deze vergadering af met een stukje over het thema "Hoop"



# Zomerproject ZWO commissie

De opbrengst van het zomerproject (collectes van de maand augustus) gaat dit jaar naar **WereldOuders**: “We are family”

Miljoenen kinderen, waarvan vele in Latijns-Amerika, moeten het stellen zonder ouderlijke zorg en een liefdevol gezin. Zij hebben geen liefdevolle thuisbasis, lijden honger, gaan niet naar school en werken om te overleven. Ze komen vaak al jong in aanraking met criminaliteit en geweld. Hun toekomstperspectief is een leven in armoede. Wat deze kinderen nodig hebben is familie.

WereldOuders is voor deze kinderen familie (We are family). Ze staan klaar voor de kinderen in elke fase van hun leven. Kinderen zijn de toekomst. Dankzij hun steun, liefde en zorg geven zij kinderen de kans om de armoedespiraal, die vaak generatie op generatie wordt doorgegeven, te doorbreken. Zij zetten zich dagelijks in om de situatie van kwetsbare kinderen in Latijns-Amerika op de lange termijn te verbeteren door kinderen op te nemen in hun familie, waar ze een stabiele basis krijgen, onderwijs en medische zorg. Ook is WereldOuders zeer actief in het ontwikkelen van de lokale gemeenschappen met projecten rondom o.a. onderwijs, duurzaamheid, agricultuur, noodhulp, medische zorg en ondersteuning van arme gezinnen.

WereldOuders is actief in negen landen in Latijns Amerika, dit zijn Bolivia, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua en Peru.



De ZWO commissie

## Van de diaconie

Het collectiedoel voor de maand juli is: **Stichting Droomhuis.**

Voorgaande jaren is Halte Zomervilla meerdere keren het collecte doel geweest. Een "thuis" voor EVMB kinderen en jong volwassenen om te wonen en te logeren. Gevestigd in Nieuw-Beijerland.

Nu is er Stichting Droomhuis Hoeksche Waard

Een aantal ouders uit de Hoeksche Waard heeft het initiatief genomen tot het oprichten van deze stichting. Deze stichting heeft als doel het realiseren van een veilig en warm thuis voor jongeren met een verstandelijke beperking, die graag onder begeleiding zelfstandig willen wonen in een kleinschalige woonvoorziening. De doelgroep van deze voorziening zijn jongeren met een verstandelijke beperking, en waarbij sommigen ook een (lichte) motorische beperking hebben.

## Wij willen dolgraag



## samenwonen!



Wat de toekomstige bewoners verder bindt is hun leeftijd. Het streven is dat de leeftijd van de doelgroep maximaal 10 jaar scheelt en bij voorkeur dat de groep elkaar ook kent via school, werk of sport. Het is goed om vanuit deze verbondenheid verder te kunnen gaan in dit gezamenlijk wooninitiatief.

## Onze droom:

“Wij willen graag in 2025 een mooi huis gerealiseerd hebben voor een groep jonge mensen met een verstandelijke beperking in de Hoeksche Waard. We dromen van een plekje aan de rand van een dorp, met verschillende voorzieningen.

We zijn sinds 2017 bezig met onze droom en hopen na verloop van tijd steeds meer de zorg voor onze kinderen los te kunnen laten en over te dragen. Wij laten ze meer los, maar er komt een warm thuis voor terug.”

Ze dromen van een locatie waar de bewoners lopend boodschappen kunnen doen, naar de sportschool, zwembad of een andere activiteit gaan. Het is fijn als ze een ruimte hebben om buiten te kunnen zitten, een balletje kunnen trappen of buiten kunnen eten. In dit droomhuis willen ze dat de jongeren zich vertrouwd en veilig voelen, samen kunnen zijn, maar ook even alleen als ze dat willen.

Dit initiatief onderscheidt zich van de reguliere zorg met name in de keuzevrijheid met wie je samen gaat wonen. Deze jongeren (en hun ouders) kennen elkaar en kiezen voor elkaar. Het is prettig om te wonen bij mensen waar je voor kiest.

Elke bewoner huurt een eigen appartement met een zit- slaapkamer met eigen sanitair.

Daarnaast willen ze bij de woonvoorziening gemeenschappelijke ruimtes, waar de bewoners bij elkaar kunnen zitten. De reguliere zorg voorziet hier niet in.

Op het moment dat er een kamer of appartement vrijkomt in het huis kunnen anderen, die voor dit plekje in aanmerking willen komen, dit kenbaar maken.

De “dromers” die een plaats gaan krijgen komen allen uit de Hoeksche Waard. Eén van hen uit Zuid-Beijerland. Op [stichtingdroomhuishw.nl](http://stichtingdroomhuishw.nl) kunt u kennis met hen maken.



## Helpt u mee hun Droomhuis waar te maken?



### **Verantwoording collectes mei:**

De diaconiecollecte voor de Stichting Vrolijkheid € 264,-

Voor de kerk was de opbrengst € 740,-

Giften voor: de diaconie totaal € 70,-  
de kerk een totaal van € 25.-

### **Alle gevers hartelijk dank!**

Rekeningnummer diaconie: NL 21 RABO 0361 8659 37

Rekeningnummer kerkrentmeesters: NL 18 RABO 0373 7337 47

Namens de diaconie, Gretha Werksma



# GEBRUIK DE ARK

Onze uitgebreide en ook geheel vernieuwde gebouw “De Ark” wordt verhuurd aan verenigingen en of particulieren voor het houden van:

- Vergaderingen
- Cursussen
- Verjaardagen
- Huwelijks jubilea
- Etc.



Wij willen u er op attenderen dat ook u hier gebruik van kunt maken.

De zaalhuur varieert per zaal en bedraagt per

Zaal 1 (per dagdeel) € 55,00

Zaal 2 (per dagdeel) € 55,00

Zaal 3 (per dagdeel) € 65,00

Zaal 4 (per dagdeel) € 70,00 inclusief terras (JOR)

In het gebouw is een beamer en een geluidsinstallatie aanwezig welke in overleg gebruikt kunnen worden. Ook de bediening van koffie, thee e.d. is in overleg mogelijk.

Voor afspraken: Linda van Brakel

0186-669005 / 06-1357 1424

e-mail: [deark@eendrachtskerk.nl](mailto:deark@eendrachtskerk.nl)

(ook voor huur van de Eendrachtskerk).

# Zaterdag 11 september: Open Monumentendag en Nationale Orgeldag

Al vele jaren is het traditie dat de 2e zaterdag in september uitgeroepen is en wordt tot Nationale Monumentendag. Zo óók dit jaar, 2021. Op deze dag kunt u een kijkje nemen in monumentale gebouwen en kerken, daar is altijd veel belangstelling voor.

Sinds een aantal jaren is deze dag óók uitgeroepen tot Nationale Orgeldag. In de meeste gevallen worden deze dag de orgels bespeeld, natuurlijk óók bij ons!

Zo kan men kennis nemen van de klank van het orgel, maar wordt er in veel gevallen óók gelegenheid geboden om de orgels zelf te bespelen. Nou, welke organist laat deze geboden kans aan zich voorbijgaan? Ik weet uit ervaring "hoe dat voelt".

Waarom deze inleiding? Nou, u begrijpt misschien waar ik heen wil.....

Met instemming van CvK is onze Eendrachtskerk zaterdag 11 september geopend van 10.00 tot 16.00 uur voor allen die interesse hebben om dit gebouw te bezoeken. Vanaf 10.00 tot 15.00 uur is er voor iedere organist die dat wil, gelegenheid om het orgel te bespelen, voor assistentie en uitleg is Adri Poortvliet aanwezig. Wel graag vooraf aanmelden, dan wordt een tijdstip genoemd.

## **50 jaar, dat is best een hele tijd (geleden).**

Het is in september precies 50 jaar geleden dat het gerestaureerde en uitgebreide orgel in gebruik is genomen. Sindsdien staat het grootste orgel van de Hoeksche Waard in de Eendrachtskerk. Enkele jaren geleden is het orgel gerenoveerd en het staat er subliem bij!!! Die 50 jaar willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan, dus wordt er ter gelegenheid daarvan een Orgelbespeling gegeven door organist Adri Poortvliet. Een prima combinatie op deze Nationale Orgeldag. Tevens een muzikale afsluiting van deze Open Dag!

Deze Orgelbespeling begint om 15.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

## **"Big-Ben" in Zuid-Beijerland!?!?**

Het programma voor de Orgelbespeling vindt u elders in dit blad, maar er wordt deze middag een bijzonder orgelwerk ten gehore gebracht, nl. het "Carillon de Westminster" van Louis Vierne.

In 1924 was Vierne op orgeltournee in Londen en hij was gelijk wég van de "Big-Ben".....



Daar heeft hij een compositie over geschreven. Dit wordt deze middag ten gehore gebracht.

De toegang is de gehele dag gratis, alleen staat er bij de uitgang een bus en daar wordt men gevraagd een gift in te doen voor de “instandhouding voor onderhoud aan het orgel”.

Heeft dit uw interesse gewekt? **Van harte welkom!!**  
Weet u iemand die daar interesse voor heeft? **Zegt het voort!!**

**De Eendrachtskerk heet u van harte welkom!!!**

# Orgelklanken uit de Eendrachtskerk

Zaterdag 11 september 2021

15.00 uur tot 16.00 uur

Organist: Adri Poortvliet

## Programma

- 1) Variaties over “O God van hemel, zee en aard” Jan Bonefaas  
Tijdens de ingebruikneming en inspelning van het gerestaureerde en uitgebreide orgel in september 1971 heeft de adviseur Jan Bonefaas o.a. deze variaties gespeeld. Nu, na 50 jaar willen we dit opnieuw doen.
- 2) Passacaglia in c BWV 582 Johann Sebastian Bach  
Het thema waarover dit muziekwerk gaat, begint met een pedaalsolo en wordt totaal 21 keer gebruikt. Het begint heel rustig, maar naarmate het stuk verder vordert, komen er meer klankkleuren bij en het slot klinkt majestueus!  
Bach heeft zich maar één keer bediend van deze componeerstijl, die hij tijdens zijn bezoek aan de organist Dietrich Buxtehude in Lübeck heeft opgedaan.
- 3) Toccata Lennert Morée  
Alhoewel Lennert bekend is als pianist, is hij óók organist en heeft hij in 2017 deze toccata gecomponeerd. Het is een levendige toccata met een rustig middendeel en dat thema uit dat middendeel komt in het slot terug.

#### 4) Carillon de Westminster

Louis Vierne

In 1924 bracht Louis Vierne (hij was toen organist van de Notre-Dame in Parijs) een bezoek aan Londen, waar hij een aantal orgelconcerten gaf. Daar hoorde hij de klokken van de "Big-Ben" en was daar zo van onder de indruk dat hij naderhand deze compositie schreef. Die hoort u dus vanmiddag.

#### 5) March "Blaze-Away"

Abe Holzmann

Ter afsluiting van deze Monumentendag en Orgelbespeling een March, ook dít soort muziek klinkt goed op dit veelzijdige orgel met zijn vele klankkleuren.

Deze muziek doet een beetje denken aan de "Populaire Orgelbespelingen" die via de radio werden uitgezonden en die de organist Piet van Egmond in zijn leven verzorgde op het orgel vanuit de Prinsessekerk in Amsterdam.

Dank u wel voor uw belangstelling en goede reis naar huis.  
Vergeet u niet iets in de bus bij de uitgang te deponeren?

-----

## Eendrachtsveiling

Nu er weer steeds meer mogelijk wordt, durven we ook weer plannen te gaan maken voor de uitgestelde 7<sup>e</sup> Eendrachtsveiling.  
De nieuwe datum wordt **vrijdag 18 februari 2022**.

Dat geeft u en ons nog tijd genoeg om volop te gaan genieten van de nog openstaande etentjes, rondleidingen, klaverjasavonden enz.  
We hopen dat u - na een bijzondere tijd - weer net zo enthousiast wordt voor de volgende veiling als de commissieleden.  
Wij kijken ernaar uit!

De veilingcommissie

