

28 juni 2020

# Mozes en Israël zien de HEER

Exodus 33:12-23 en 40:34-38



# Thema: Ik zie Gods majesteit

## Doel

De kinderen laten weten dat je God niet kunt zien, maar wel kunt herkennen in wat je van Hem merkt.

## Toelichting

Mozes vindt het moeilijk te geloven dat hij door God uitgekozen is om het volk te leiden. Het is zwaar, omdat het volk soms zo ondankbaar, zonder vertrouwen en zonder respect voor de HEER leeft. Het is zwaar omdat Gods prachtige beloften zo onzeker lijken. Als hij Gods majesteit zou mogen zien, zou Mozes weten dat de HEER er is. De HEER komt hem tegemoet. Gods gezicht kan Mozes niet zien. Door de heiligheid ervan zou hij sterven. Mozes mag wel zijn Heer van achteren zien. Niet veel later wordt de tabernakel ingewijd. Dan zien Mozes en de rest van het volk Gods majesteit. Een wolk vult de tempel. Mozes kan niet meer daarin binnengaan. Er is geen ruimte meer. De HEER is daar en dan is het vol.

### Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Mozes mag God zien

Richtlijnen: Vertel dat Mozes zijn werk moeilijk vindt. De reis duurt lang en is zwaar. Zullen ze ooit in het beloofde land komen? Als hij nu maar zeker wist dat de HEER bij hen is... Mozes hoort God tegen hem praten, maar heeft de HEER nog nooit gezien. Mag dat één keer?, vraagt hij. Mijn gezicht kun je niet zien, dat geeft nog meer licht dan de zon. Dan laat God Mozes naar een rotsholte gaan en gaat voorbij. Daarna mag Mozes kijken. Hij ziet God van achteren. En zelfs dan is het licht dat God uitstraalt nog heel fel. Nu weet Mozes het zeker: God is bij hem.

### Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gods licht is feller dan de zon

Richtlijnen: Waarom zetten mensen een zonnebril op? Dan is het licht minder fel. Het is gevaarlijk om recht tegen de zon in te kijken. Dan gaan je ogen zeer doen en als dat lang doet kunnen ze beschadigd raken. Je kunt blind worden. Mozes wil graag zeker weten dat de gevaarlijke reis naar het beloofde land goed zal aflopen. Daar twijfelt hij aan: het is zo ver en het volk Israël vertrouwt God niet en moppert. God heeft tegen Mozes gepraat, vroeger toen God hem riep, later in Egypte en nu op de berg. Maar Mozes heeft God nog nooit gezien. Hij vraagt aan God: Mag ik één keer u zien? God zegt eerlijk: dat kan niet Mozes, mijn gezicht geeft nog meer licht dan de zon. Dan stuurt God Mozes naar een rotsholte. Dan gaat God voorbij. God houdt zijn hand voor de opening, zodat het licht wat minder fel is. Als God zijn hand weghaalt, kan Mozes God van achteren zien. En zelfs dan moet hij nog knipperen met zijn ogen. Wat is God groot!

### Titel van het BOVENBOUW-verhaal: God is te groot voor ons

Richtlijnen: Mozes vindt het moeilijk te geloven dat hij door God uitgekozen is om het volk te leiden. Het is zwaar, omdat het volk soms zo ondankbaar, zonder vertrouwen en zonder respect voor de HEER leeft. Het is zwaar omdat Gods prachtige beloften zo onzeker lijken. Als hij Gods majesteit zou mogen zien, zou Mozes weten dat de HEER er is. De HEER komt hem tegemoet. Gods gezicht kan Mozes niet zien. Door de heiligheid ervan zou hij sterven. Mozes mag wel zijn Heer van achteren zien. Niet veel later wordt de tabernakel ingewijd. Dan zien Mozes en de rest van het volk Gods majesteit. Een wolk vult de tempel. Mozes kan niet meer daarin binnengaan. Geen ruimte meer. De HEER is daar en dan is het vol. Gods majesteit is te groot voor ons; wij kunnen Gods heilig licht niet verdragen. Toch kunnen mensen God wel herkennen. Jezus zegt dat je in Hem God de Vader kunt zien. Je herkent zijn liefde, zijn trouw en zijn vergeving in wat Jezus zegt en doet. En in onze tijd? Hoe herkennen wij God? Wie in Jezus gelooft ziet regelmatig bewijzen om zich heen dat God nog steeds aan het werk is, dat Hij ons leven bestuurt en beschermt. Kunnen de jongeren voorbeelden noemen?

### Extra bijbelgedeelte: Johannes 1:18

(Niemand heeft ooit God gezien. Maar door Jezus herkennen wij Hem.)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Algemene inleiding

Omdat het volk gedanst heeft rondom het gouden kalf, besluit God dat hij niet langer kan optrekken met dit volk. Het volk heeft immers een zonde begaan en deze zonde kan niet samen gaan met de heiligheid van God. Wel wil hij nog een engel meesturen. Het volk kan dus nog steeds op reis gaan naar het beloofde land. Maar God gaat niet langer met hen mee. Mozes echter heeft nog steeds genade gevonden in de ogen van God. Vandaar dat wij hier, in dit gedeelte, Mozes aantreffen, terwijl hij in de tabernakel is. Hij is daar om tot God te bidden. Hij bidt voor het volk: dat de Heer zijn volk niet zal vergeten, sterker nog: dat de heilige God van Mozes toch ook de heilige God van Israël zal blijven door voor het volk uit te blijven trekken op weg naar het beloofde land. God doet dus wat Mozes hem dringend vraagt. Zo groeit Mozes hier uit tot de mid-delaargestalte van het Oude Testament en komt hij tot de centrale bede: Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken, vers 15.

Er is echter ook een grens aan wat Hij God mag vragen. Want als Mozes de majesteit van de HEER wil zien, dan krijgt hij van God als antwoord, dat hij de luister van God slechts van achteren kan zien. De HEER zal dicht bij Mozes komen. Maar Mozes moet op dat moment wel in een kloof schuilen, beschermd door de hand van God. Geen mens zal immers God zien en leven. Daarvoor is de afstand tussen ons als onheilige mensen en de Heer als de heilige God te groot. Onoverbrugbaar groot zelfs. Alleen God kan deze afstand overbruggen en Hij zal dat doen in zijn Zoon, Jezus Christus. Tijdens de Exodus is de HEER echter nabij in alle verborgenheid. De signalen zijn aanwezig. De tekenen helder: In de wolk daalt hij af in de tabernakel en trekt het volk pas weer verder, als de wolk zich van de tabernakel verheft. In het vuur waakte de HEER over zijn volk, zodat de nacht werd als de dag en de duisternis als het licht. Israël mag voor en na het gouden kalf weten, dat de HEER nabij is, dat wij Hem mogen volgen, maar dat wij hem ook vaak pas ontdekken in ons leven als wij achterom kijken.

## Vers voor vers

### Exodus 33

Vs.12 Mozes zei tegen de HEER...

Het is zo vanzelfsprekend om dit te lezen. Maar in feite is het een wonder wat hier gebeurt. De hoge, heilige God laat zich aanspreken in het gebed. Hier bidt Mozes tot God en hij doet dat vanuit de tabernakel, waar de HEER persoonlijk spreekt met Mozes, zoals een mens dat doet met een ander mens (vers 11)

Mozes vraagt: wie stuurt U mee? Dit heeft alles te maken met de verzekering van God, dat hij niet langer zal optrekken met dit onhandelbare volk, (vers 1-3). Mozes wijst God ondertussen op de persoonlijke relatie, die God heeft met Mozes: jou ben Ik goedgezind.

Vs. 13 Mozes vraagt naar de plannen van God en pleit voor Israël: vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn.

Vs. 14v Centrale verzen uit dit hoofdstuk. De vraag van God en het antwoord van Mozes zijn bepalend voor het verbond, dat God met Israël heeft gesloten en de wijze, waarop God zijn trouw betoont. Uiteindelijk blijkt de heiligheid van God voor God geen belemmering meer te zijn, als Mozes hier bidt en pleit voor Israël als volk van God. Mozes toont hier zijn trouw aan de Heer.

Vs.17 De HEER gaat in op het gebed van Mozes en laat zich verbidden. Wij hebben een God die hoort!

Vs. 18vv Tweede vraag van Mozes. Mozes wil het gezicht van God zien. Maar geen mens mag God zien en leven. Opnieuw hebben we hier te maken met de heiligheid van God.

Vs. 19 De HEER komt ongelooflijk dichtbij. Zo dicht als Hij kan. Maar Hij wijst ook een grens aan: Ik schenk genade aan wie Ik genade wil schenken. Mozes bepaalt niet alles. En God wil wel zijn gebed verhoren, maar er blijft toch ook altijd de ruimte voor een eigen weg en een eigen besluit van God.

Vs. 22 In een kloof verscholen, met de hand van God daarover heen. In zo'n kloof is het donker. Klinkt hier misschien ook de gedachte dat God juist het meest nabij is, als het donker is in ons leven?

Vs.23 Wij mogen God van achteren zien... en Hem volgen. Wij mogen ook naar achteren kijken om te zien waar Hij met ons is geweest op de weg die wij al hebben afgelegd in ons leven.

### Exodus 40

Vs. 34vv In de tekenen van de wolk en het vuur is de HEER nabij. Zijn heiligheid vult de tabernakel. En het volk weet precies wanneer het kan rusten en wanneer het verder kan trekken. Zo is de Heer onzegbaar aanwezig en openbaart hij zich in de verborgenheid, als de gids, die het volk de weg wijst en de wachter in de nacht.

## Vragen

- Als jij tot God bidt, bid je dan voor jezelf of ook wel voor een ander?
- Heb jij het idee dat God naar jou luistert?
- De HEER is heilig... vind jij dat de afstand tussen jou en God groot is, of klein? Waarom denk jij dat?

Auteur: GD

## Liederen

Psalm 136

Lied 868

Lied 906

Weet je 't wel, je bent een tempel

Kom heel dicht bij mij

Omdat U groot bent

Elke morgen

Als je gelooft in de Here Jezus

Ben je bang?

De vogels zingen luid

Machtig God, sterke Rots

(=Gezang 434)

(=Gezang 323)

Timotheüs kinderliedjes 2: 280

Opwekking voor kinderen 6

Liedjes voot kinderen 2 – Elly en Rikkert

Liedjes voor kinderen 2 Elly en Rikkert

Op Toonhoogte 476

Op Toonhoogte 477

Op Toonhoogte 486

Hemelhoog 609

*Auteur: PZ*



# Mozes mag God zien

## Inleiding

Hoe kun je geloven dat iemand er is terwijl je hem niet kunt zien? Hoe kun je hem vertrouwen?

We gaan een spel spelen.

De kinderen staan in een kleine kring. In het midden van de kring staat een geblinddoekte speler. Iedereen gaat dichtbij de middenspeler staan. Op het signaal 'vallen' laat de geblinddoekte speler zich achterover vallen. De groep zorgt ervoor dat hij of zij opgevangen wordt en de grond niet raakt. Er mag steeds een ander kind in het midden staan. Alleen als je het echt wil doe je mee. Wanneer je het nog spannend vindt, doe je het eerst zonder blinddoek met je ogen open.

## Bijbelvertelling

Weet je wie het ook moeilijk vindt om in iemand te geloven die je niet kan zien? Dat is Mozes. Mozes is de leider van het volk Israël. Het volk dat lang geleden uit Egypte mocht vertrekken en op reis ging. Op weg naar het beloofde land. Een land dat God zelf aan de mensen zal geven. Mozes gaat al heel veel jaren met dit volk op reis. En dat is niet altijd even makkelijk. Vaak gaat het goed, iedereen helpt elkaar met het opbouwen van de tenten, met eten klaarmaken en het voeren van de dieren. Zo ziet Mozes het graag.

Maar het gaat ook vaak mis. De mensen worden ongeduldig. 'Zijn we er nu nog steeds niet? Hoe lang duurt het nog? We kunnen toch niet ons hele leven blijven reizen?', roepen ze. Met die vragen komen de mensen bij Mozes. 'God zorgt voor ons', zegt Mozes, 'we moeten vertrouwen hebben in Hem, het zal goedkomen. Op een dag komen we echt in het beloofde land en dan zullen jullie allemaal blij zijn dat je er mag wonen. Er is genoeg plek voor iedereen. Ook voor alle dieren.'

Maar Mozes vindt het zelf ook niet altijd makkelijk. Hij heeft God vaak horen praten, dat is fijn. Dan gelooft Mozes weer dat het allemaal goed zal komen. Maar de mensen mopperen, ze zijn ontevreden en soms ook boos, omdat het allemaal zo lang duurt. Dat vindt Mozes naar om te horen, maar hij begrijpt het wel. Hij wil er graag met God over praten. Eigenlijk wil hij God graag zien. 'God', vraagt Mozes, 'mag ik U zien? Mag dat één keer? Dan weet ik zeker dat U bij mij bent.' Mijn gezicht kun je niet zien, dat geeft nog meer licht dan de zon', zegt God. 'Kom maar mee naar die rotsen daar.' God wijst Mozes een rots waar hij op mag gaan staan. Als God voorbij komt gaat Mozes in een holte van de rots zitten. Daar wacht hij. En dan mag Mozes kijken. God is voorbij gekomen en Mozes ziet Hem van achteren. En zelfs dan is het licht dat God uitstraalt nog heel fel. Nu weet Mozes het zeker: God is bij hem! Hij mag er op vertrouwen dat God het volk Israël naar het beloofde land zal brengen.

## Gebed

God, U houdt van ons. U helpt ons altijd. En toch vinden we het soms moeilijk om in U te geloven. We willen U graag zien maar dat kan niet.

Maar door al het moois dat U ons geeft: onze familie, ons eten en drinken, de mooie bloemen en de dieren, door dit alles zien wij U. Zo mogen we op U vertrouwen.

Amen

*Auteur: IFF*



# Gods licht is feller dan de zon

## Inleiding

Hebben jullie een zonnebril? Wanneer zet je die op? Natuurlijk als de zon schijnt, want dan is het licht fel aan je ogen. Je moet ze helemaal dichtknijpen. De donkere glazen van een zonnebril maken het licht wat minder, wat zachter aan je ogen. Dat voelt veel lekkerder. (Je kunt het natuurlijk ook uitproberen, als de mogelijkheid er is). Een aantal jaar terug was er in Nederland een zonsverduistering. Het was een paar minuten donkerder dan normaal. Toch werd er van tevoren gewaarschuwd absoluut niet recht in de zon te kijken, omdat dat heel gevaarlijk was. Zelfs verduisterd is het zonlicht nog zo fel dat je ogen zouden kunnen beschadigen. In het bijbelverhaal van vandaag horen we over een licht dat nog feller is dan de zon. Als je daarin kijkt, overleef je het niet.

## Bijbelverhaal

'Verzamel de Israëlieten en ga verder... Ik zal hen straffen, maar niet verlaten. Ik ben de HEER, die hen uit Egypte heeft geleid. En dat blijf ik.'

Dat zei de Here God toen Mozes het gouden kalf had vernietigd en bij Hem terugkwam op de berg om nieuwe stenen met de Tien Geboden te krijgen. Ook in het verhaal van vandaag is Mozes bij de HEER. In de ontmoetingstent die buiten het legerkamp van Israël staat. Steeds als God met Mozes spreekt, staat de wolk van de HEER boven deze tent.

De HEER zegt op een dag: 'Mozes, ik heb beloofd dat Israël naar het beloofde land mag gaan, omdat jij me daarom gevraagd heb. Dat zal ook gebeuren, beloofd is beloofd. Jij, Mozes, moet ze daar brengen. Maar ik ga zelf niet mee, want Israël heeft nu al zo vaak tegen Mij gezondigd, er komt een dag dat het weer gebeurt. Misschien word ik dan zo kwaad dat ik ze allemaal in één keer voor straf zal doden. Ik ben de heilige God, ik kan de zonde niet verdragen.'

'HEER, ik ben blij dat U mij zo vertrouwt, dat ik het volk verder mag leiden naar het beloofde land. Dankuwel daarvoor. Maar ik ben ook maar een mens, ik doe ook verkeerde dingen. Ik heb uw hulp nodig; ik moet zeker weten dat U bij uw volk bent', antwoordt Mozes.

'Ben je alleen maar gerust als ik zelf meega?'

'Ja, HEER, als U zelf niet met ons meegaat, dan durf ik niet verder te gaan. Als U zelf meegaat, dan kan iedereen zien dat Israël uw volk is. Alle volken op aarde zullen dat dan weten.'

'Ik beloof je, Mozes, dat ik zal doen wat je Mij gevraagd hebt. Jij hebt een bijzondere plek in mijn hart.'

'HEER, ik heb nog één verzoek. Mag ik één keer U zien zoals U bent'.

'Ik begrijp dat je meer van Mij wilt zien dan alleen de wolk aan de spits van het volk. Meer dan de bliksemflitsen en het sidderen van de aardse bij de berg van het Verbond. Ik zal bij je komen en je mijn grootheid laten zien. Maar mijn gezicht kun je niet zien. Ik ben God en jij bent een mens. Ik ben heilig, Schepper van hemel en aarde, de God van Israël en jij zegt zelf dat je ook dingen verkeerd doet. Geen mens kan mijn gezicht zien, zelfs jij niet. Mijn gezicht straalt feller dan de zon. Naar de zon kun je al kijken zonder blind te worden. Mijn gezicht is zo heilig en heerlijk, dat je meteen zou sterven. Toch wil ik iets voor je doen, zodat jouw geloof in Mij nog groter wordt. Jij gaat daar op die rots staan. Dan ben je heel dichtbij Mij. Dan gaat mijn majesteit voor jou langs. Als dat gebeurt ga jij in een rotsspleet staan, ik zal mijn hand over die spleet leggen, zodat je beschermd bent tegen mijn felle heiligheid. Als ik weer voorbij ben, dan haal ik mijn hand weg en kun je Mij van achteren zien. Dan weet je zeker, Mozes dat ik hier was'

## Zonnebril

Gods hand is voor Mozes als een soort zonnebril. Gods aanwezigheid is zo overweldigend, zo groot, dat Mozes het niet had kunnen verdragen. Hij zou direct gestorven zijn. Maar God begrijpt dat Mozes niet twijfelt aan God, maar alleen zeker wil weten dat de HEER bij hem is in zijn vreselijk moeilijke werk als leider van Israël. Dat gebeurt op een veilige plaats, beschermd door God zelf. Mozes ziet niet dat God er is, dat is te gevaarlijk, te groot voor een mens.

Mozes ziet wel dat God bij hem was, dat geeft hem moed en kracht.

Weet je wat ik denk? Zo gaat het nu nog steeds. Wij zien God niet in onze straat, in ons dorp staan of lopen of zitten. Dat kan niet: God woont in de hemel en wij op aarde. Hij is heilig, volmaakt; wij niet.

Maar God laat ons ook zien dat Hij bij ons was. Als jij bidt voor een zieke en de dokters in het ziekenhuis helpen hem om te genezen, dan kun God bedanken dat je hebt gemerkt dat Hij bij die zieke was.

Als jij iets heel moeilijks moet doen en je vraagt of God je wil helpen, dan zie je niet de Here God naast je lopen. Maar als het is gelukt, kun je God wel bedanken dat je zeker weet dat Hij je niet alleen heeft gelaten.

We zien niet Gods gezicht, maar wel wie Hij voor ons is en wat Hij voor ons doet. We zien God niet in zijn gezicht (dat zouden we niet overleven), maar door de zonnebril van wat Hij op aarde doet. Dat is al supergroot en supermooi.

## De Tabernakel

Het volk gaat dus verder vanaf de Sinai. En de HEER gaat met Israël mee. Ondertussen wordt er gewerkt aan de Tabernakel, de plaats waar de HEER wil wonen. De grote Ontmoetingstent met het Heilige en het Heilige der Heiligen waar de Ark van het verbond zal staan met de



stenen platen met de Tien geboden. Weet je nog dat in het Heilige der Heiligen niemand mocht komen? Omdat God heilig is, te groot voor een mens.

Als de Tabernakel klaar is, hangt Mozes zelf het laatste gordijn op, dat de tempel afsluit. Eigenlijk zijn die gordijnen een soort zonnebril. God wil bij zijn volk wonen, heel dichtbij zijn, maar Je kunt Hem niet zien. Het Heilige der Heiligen is de plaats waar Hij alleen is.

Dat maakt God duidelijk bij de ingebruikname van de Tabernakel. Dan komt de wolk van God naar de Tabernakel en gaat daar naar binnen. Heel de tabernakel is vol van Gods wolk. Hoe dat er uit heeft gezien, vertelt de Bijbel niet. We lezen wel iets anders: 'Mozes kon de Ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de HEER vulde de Tabernakel'. Zie je: Als de HEER zijn heilige gezicht laat zien, moet Mozes naar buiten. Hij kan niet binnen blijven. Maar Hij weet wel zeker dat God in de Tabernakel woont. Hij ziet het in wat God doet.

En dat was precies wat God bedoelde met de Tabernakel. Israël mag de HEER zien, maar in een wolk. Hijzelf is onzichtbaar achter de gordijnen. Maar Hij is er wel in wat Hij zegt en in wat Hij doet. En dat is al supermooi en supergroot.

*Auteur: PB*



Geloven, is dat makkelijk of moeilijk? Misschien is het wel allebei nu en dan, soms moeilijk, soms gemakkelijk. Wie kan daar iets over zeggen? Als er moeilijke tijden zijn, als het donker is om je heen, is het misschien wel moeilijk. Toch hoeft dat niet zo te zijn, bidden kan juist helpen als het leven moeilijk is, hierover zullen we leren in dit verhaal. Nog iets anders, we kunnen God niet zien. We weten over het leven van Jezus, die laat zien wie God is. Toch zijn er misschien momenten in ons leven of dat van iemand anders dat daden van God te zien zijn. Wie kan daar een voorbeeld van noemen?

### Bijbelgedeelte

Als er één door God geroepen leider is, is het Mozes wel. Mozes mag in de speciale ruimte komen, de Tabernakel, waar de twee stenen met de Tien Geboden opgeborgen zijn. Daar spreekt hij met de HEER. Toch is Mozes' leven verre van gemakkelijk, juist vanwege die opdracht. Het volk moppert veel, heeft een gebrek aan geloof en vertrouwen en reageert zich vaak op Mozes af. Vaak beseffen de Israëlieten niet dat God hun enige steun en troost is, dat Hij het leven juist gemakkelijker maakt in plaats van moeilijker, daarom is het ook helemaal verkeerd gegaan. Het is helemaal fout gegaan met het volk, toen Mozes op de berg was, het volk ging dansen om het gouden kalf. Daarom heeft God gezegd dat het volk wel verder kan trekken naar het beloofde land, dat een engel hen gezelschap kan houden, maar dat Hij niet meer meegaat. Gelukkig heeft God Mozes beloofd om toch mee te gaan, omdat Mozes dat dringend heeft gevraagd. Juist als de HEER zelf meegaat, wordt duidelijk dat Israël een bijzonder volk is en de HEER de heilige God.

In de klas, bij je leraar en thuis, bij je ouders, moet je natuurlijk naar hen luisteren en gehoorzaam zijn. Dat geldt zeker ook voor Mozes bij God, Mozes moet naar God luisteren, God is immers de meerdere. Toch durft Mozes iets te doen; hij gaat met God in discussie en pleit voor het uitverkoren volk, om de zonde te vergeven en weer met hen op weg te gaan.

Mozes geeft niet op met zijn geloof en vertrouwen in God, hij blijft het verbond noemen dat God is aangegaan met Israël. Het begon met de aartsvaders, met de Abraham en Mozes wil dat God het niet opgeeft met het volk, maar hen nog een kans geeft. En zijn gebed wordt verhoord! De liefdevolle en genadige God geeft toe en zal zich aan het verbond houden. God is trouwer dan Israël zelf, het komt dan ook allemaal van zijn kant. Gelukkig is dat genoeg voor het volk Israël, God gaat weer met hen mee!

Dan gaat Mozes zelfs nog een stap verder, hij vraagt aan God om Hem zelf te mogen zien. Maar God is zo groot en heilig, dat Hij eigenlijk onzichtbaar en onbeschrijfelijk is, daarom mag Mozes alleen de achterkant van God zien, niet zijn heilige gezicht.

Als God zelf in de tabernakel is, kan Mozes er niet meer bij, omdat God alle ruimte inneemt. Waar de HEER is in al zijn glorie, kan een mens niet zijn.

God is boven in de hemel, maar juist in deze geschiedenis blijkt hoe God nabij is, bij het volk, in de tent, op de aarde. Hij leidt de mensen naar de plaats wie Hij voor hen in gedachten heeft.

Geloven is soms moeilijk, soms gemakkelijk. Wat geloven juist gemakkelijk kan maken is het feit dat we tegen God zelf mogen praten in gebed, dat we Hem mogen vragen om ons te leiden, om ons leven goed te maken en niet te vergeten, ook bidden voor anderen!

Als je bidt, bid je dan voor jezelf of ook voor anderen? En merk je dat het helpt?

Voor de Israëlieten wordt het nu ook duidelijker. Als ze terug kijken zien ze zeker de leiding van God, dat God er voor hen was en is. Gek genoeg lijkt het soms alleen als je terug kijkt, dan zie je dat God er inderdaad altijd voor je is geweest en er nu nog is.

Deze geschiedenis is uit het boek Exodus, het Oude Testament. Het Evangelie van Johannes, uit het Nieuwe Testament, begint met de onzichtbaarheid van God, niemand heeft God ooit gezien, zelfs Mozes heeft God niet helemaal gezien.

Toch zijn alle eigenschappen van God, de liefde, de kracht, de genade en nog veel meer wel zichtbaar geworden in de Here Jezus. Zo weten we toch wie God is, Hij is niet alleen boven ons, maar ook naast ons, voor ons en achter ons, zoals wij Hem nodig hebben. Laten we dat nooit vergeten, juist als het donker is in ons leven, dan is God ons licht. In Jezus Christus laat God zien dat Hij groter is dan welk mens ook, maar tegelijk dat Hij in ons midden wil zijn.

*Auteur: EvD*

### Alternatief voor deze jongerenpagina

Je kunt in plaats van het bovenbouwverhaal met de jongeren ook het middenbouwverhaal lezen en hen daarop laten reageren.

Vragen die je kunt stellen als verwerking is:

- Hebben jullie wel eens het gevoel dat God te groot voor je is? Dat je Hem niet kunt zien, terwijl je er wel naar verlangt om het zekerder te weten dat Hij er is?
- Hebben jullie wel eens God van achteren mogen zien? Dat er iets gebeurde, dat je iets meemaakte en dat je dacht: God is hier aanwezig? Hij is hier zelf aan het werk.
- Heeft die gebeurtenis jou geholpen om gelovig met God verder te gaan?

*Auteur: DW*